

Regeren is vooruitzien

Regeren is vooruitzien, daarom schrijf ik dit artikel voor de kerstnieuwsbrief alvast, zodat hij op tijd gedrukt en verspreid kan worden en voor de Kerst bij u op de deurmat ligt.

Komende week hoop ik weer op Haïti te zijn om gesprekken met Johan en het team te voeren over uitbreiding van het team met het oog op de toekomst van het kinderdorp. Verder laten we onderzoek doen naar een oplossing voor het telkens terugkerende probleem van de overstromingen op het dorp bij tropische buien; twee deskundigen van de ABB bouwgroep reizen met ons mee.



Regeren is vooruitzien, dus ook nadenken en een visie hebben over de toekomst van het kinderdorp. Wij als bestuur en ook het team op Haïti zijn daar zeer bewust mee bezig, daarom zijn wij druk doende een toegewijd en capabel team samen te stellen voor het kinderdorp. Als bestuur werden we de laatste jaren verschillende keren geconfronteerd met personele wisselingen in de samenstelling van het Hollandse team, omstandigheden, verwachtingen en teleurstellingen lagen hieraan ten grondslag. Zo hebben we afscheid genomen van de familie de Vries. Zij blijven zich wel inzetten voor de Haïtianen, maar bij een Amerikaanse organisatie.

Als bestuur moeten we bezig blijven met continuïteit. We willen gaan voor het beste. Ons staat voor ogen de zorg, scholing en begeleiding op een zo hoog mogelijk niveau te brengen, evenals de geestelijke en diaconale zorg vanuit de kerk, ook voor de mensen uit de omgeving. Dat vormt toch het hart van ons werk op Haïti.

Dankbaar zijn we voor alles wat is gerealiseerd met name het laatste jaar, na de verwoestende aardbeving. Mede door uw steun en hulp, en de inzet van velen is het Kinderdorp hersteld, herbouwd en zelfs uitgebreid. Vele kinderen krijgen daardoor opvang, opvoeding en een opleiding. Zij groeien op een stabiele en veilige omgeving met uitzicht op een goede toekomst.

Kerst 2011

Binnenkort gaan we weer kerst vieren, er bij stilstaan dat Jezus 2011 jaar geleden naar deze wereld kwam. Toen werd volgens de bijbel Gods liefde voor ons geopenbaard door de geboorte van zijn zoon Jezus. Die Jezus, beschreven in Gods woord, staat tijdens zijn wandel hier op aarde midden in de wereld en gunde iedereen het goede. Niet alleen met woorden, maar ook door zijn doen en laten.

Die Jezus moet niet alleen aanbeden worden maar ook nu gevolgd, en zichtbaar gemaakt onder de mensen. Je leeft volgens Hem niet alleen voor jezelf. Liefde gaat bij Jezus voor de wet, de mens voor de regels, de arme voor de rijke, vrijgevigheid voor zelfzucht. Ontzeggen we ons iets voor de ander of hij nu dichtbij of veraf woont, zoals op Haïti. Hij



neemt het op voor de zwakke, de weduwe en de wees. Hij komt in actie als hij onrecht ziet, grijpt in, stelt orde op zaken, zegt waar het op staat. Wij leven in een wereld vol nood; trekken we ons van die nood nog iets aan? Hij ging helend rond. Stelde misstanden aan de kaak. Doen wij dat ook?

Jezus moet opstaan in ons hart. Waar Jezus in mensenharten geboren wordt, daar is het kerst. De boodschap van Kerst raakt helaas steeds verder op de achtergrond door uiterlijke zaken zoals de kerstboom, cadeaus, lekker eten en gezelligheid (of eenzaamheid). Op zichzelf goede zaken. Gelukkig prijzen we ons dat u als onze trouwe achterban met ons ook oog en zorg hebt voor de armen en hongerigen van Haïti waardoor er door de aan ons toevertrouwde bewoners van het dorp en de mensen in de omgeving ook kerst gevierd kan worden .

Namens het bestuur wil ik u allen hartelijk danken voor uw support en gebed in het afgelopen jaar. Laten we samen de ambitie delen, en gaan voor een voorbeeldproject. Mogelijk gemaakt door een brede kring van betrokken sympathisanten, zodat de kansarme kinderen van een arm eiland een betere toekomst mogen krijgen.

Ik wens u namens het bestuur, het team, de medewerkers en de bewoners van het kinderdorp een gezegende Kerst en een voorspoedig 2012 toe.

Robin Vlugs
Voorzitter Hart voor Haïti



Geven maakt gelukkig!

*...kan zij op u
rekenen?*

Stichting
HART
VOOR
HAÏTI

30 jaar hartverwarmende hulp aan Haïti Postbank: 5361685 | ABN-AMRO: 50.11.62.194

Over onze duizendpoot

In de laatste nieuwsbrief schreven we al iets over Jojanneke. Hoe blij iedereen met haar is op het kinderdorp, van jong tot oud. Na alle hectiek rondom de opening van de herbouwde kerk, de schoolgebouwen en de nieuwe kinderunits zijn Johan en Wilcie een paar weken met vakantie gegaan. Jojanneke was in die tijd waarnemend hoofd. Ze mailde geregeld met het bestuur in Nederland. Er kwam heel wat op haar af. We willen u hier een indruk van geven. Een citaat uit één van haar mailtjes:

"Ik rol hier vandaag van het één in het ander. Er is heel veel wat mijn aandacht vraagt en wat snel moet worden opgelost. Overleg gehad met de leraren van de school, want 2 kinderen zijn voor een week geschorst. Ook bleek dat we onvoldoende boeken en potloden hebben voor de nieuwe leerlingen. Verder moeten er nog sporttenues worden aangeschaft.

De tantes (leiding van de kinderunits), één van de tantes heeft een abces in haar handpalm. Twee van hen hadden vanmorgen ruzie. Dat heb ik weten op te lossen.

De kinderen: twee aan de diarree en één was aan het overgeven. De meiden van appartement 2 hebben stiekem gerookt, maar helaas voor hen, zijn ze betrapt. Ik heb het toezicht aangescherpt.

De werkers. Eén van hen had stiekem een kruiwagen voor eigen gebruik meegenomen. Hem heb ik op het matje geroepen. De security, ze doen hun werk niet altijd goed. Ze laten mensen door die niet gewenst zijn op het kinderdorp.

De bejaarden vragen de nodige medische aandacht.

Het gezuiverde water dat hier verkocht wordt, daarvan miste vanmorgen een ingrediënt. Ik heb iemand erop uitgestuurd om het ingrediënt: Micropur te kopen.

Vandaag is het maandag. Ik heb ervoor

gezorgd dat het eten dat wekelijks naar het psychiatrisch ziekenhuis gebracht wordt, op tijd is bezorgd.

De deegmachine in de bakkerij is kapotgegaan, vandaag dus geen brood. Gelukkig heb ik hem nog kunnen laten maken, dus morgen weer brood. Vanmorgen drie mensen erop uitgestuurd om verse groenten te kopen voor de bejaarden, de straatkinderen en het kinderdorp.

Elke keer als ik het kantoor binnenloop krijg ik een lijst onder mijn neus met vragen en verzoeken. Tegen 4 uur 's middags werk ik snel de uitgaven van die dag bij in het kasboek. We zijn weer bij. Daarna check ik nog snel even met een paar jongens in welke container ik de handgel kan vinden, die ik morgen uit ga delen in het tentenkamp. De sleutel is zoek, dus het slot slaan we er maar af Als ik de container opendoe worden we aangevallen door een enorme lading mieren, maar het is de juiste desinfectans. We kunnen er morgen gelijk mee aan de slag.

Nu vind ik nog even de tijd om achter de laptop de kruipen om een mail naar Johan te sturen omtrent enige beslissingen die ik genomen heb. Daarna ga ik het geld voor de loonzakjes uittellen.

Als alles klaar is neem ik een heerlijke douche en ga naar bed."

Nadat Johan en Wilcie terug waren van vakantie kon Jojanneke zelf ook even bijtanken.

Van haar vakantieadres mailde ze: "Hier even een kort bericht uit Bonaire. Fijn om weer even bij vrienden te zijn, in de zee te liggen, zowel aan de oppervlakte als een paar meter naar beneden. Ik ga zo even een rondje maken op de motor, iets waar ik ontzettend van kan genieten. Ik heb trouwens onderweg naar Bonaire m'n ticket terugverdiend, er werd iemand niet goed, een epileptisch insult/non sustained hartritmestoornis. Op St. Maarten heb ik de vrouw overgedragen. Als dank kreeg ik een retourticket Port-au-Prince – Curacao cadeau.

Morgen bel ik jullie de medicijnbestelling door, daar was ik niet meer aan toegekomen."

Wat een duizendpoot is die Jojanneke, we zijn ontzettend blij met zo'n medewerkster.

Klaas Flokstra



Bert van Leeuwen

Comité van aanbeveling

Elly Zuiderveld-Nieman

(duo Elly en Rikkert)

Kees Goedhart

(Zending en Gemeente);

Bert van Leeuwen

(EO, presentatie);

Peter Vlug sr. en Else Vlug

(Stichting Opwekking);

Peter Rothuizen

(erevoorzitter);

Prof. dr. Cees Dekker,

(universiteitshoogleraar TU Delft).

Colofon

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Hart voor Haïti.

Redactie:

Klaas Flokstra, Michel de Kruyff

Fotografie: Klaas Flokstra, e.a.

Opmaak en druk:

Stout Grafische Dienstverlening

Gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Bestuursleden:

Voorzitter: Robin Vlug

Secretaris: André Sjezinga

Penningmeester: Reinoud Talsma

PR: Michel de Kruyff

Verzending hulpgoederen:

Henk Bosman

Fred Hanekamp

Secretariaat:

Fransien Mones

Postbus 241, 3890 AE Zeewolde

Tel.: 06-543 269 57

Fax: 030-241 33 15

E-mail:

secretariaat@hartvoorhaiti.nl

Internet: www.hartvoorhaiti.nl

K.v.K.n.r.: 41152664

Johan Smoorenburg

PMB 800 – Code 225

6800 SW 40th Street, Miami

Florida 33155

E-mail:

Smoorenburg2002

@yahoo.com

Postbank:
5361685

ABN-AMRO:
50.11.62.194

t.n.v. Stichting Hart voor Haïti
te Zeewolde



30 jaar Hart voor Haïti!!

Noteer in uw agenda...
In 2012 bestaat stichting Hart voor Haïti 30 jaar. DV zaterdag 15 september wordt dit gevierd. U bent van harte welkom!

| SEPTEMBER 2012 | | | | | | |
|----------------|----|----|----|----|----|----|
| | ma | di | wo | do | vr | za |
| 35 | | | | | | 1 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | | | | | 30 |