

Beste vrienden

Met het stijgen van de leeftijd, moeten we ook constateren dat het werk blijft toenemen. De naweën van de aardbeving zijn nog altijd goed te zien en te voelen in de gehele Haïtiaanse samenleving, die volgens de nu officiële cijfers van de UN, rond de 10 miljoen mensen ligt.

Hoewel vele mensen hoopten dat een volgende aardbeving weer een 100 jaar zou wegblijven, zoals voor 12 januari 2010, werd die hoop een maand geleden de bodem ingeslagen, door een aardbeving van 4.6 sterkte. Weer dezelfde taferelen, Wilcie en anderen gillend naar buiten rennen, alle kinderen in paniek naar buiten gevluucht. Gelukkig duurde de aardbeving niet lang, maar de psychologische impact was heel groot.

We weten nu dat er elk moment weer een aardbeving kan komen. Om de gemoederen wat te kalmeren hebben we die nacht in de kerk doorgebracht, die aardbevingbestendig is gebouwd door het Nederlandse bouwbedrijf ABB.

Toch merk ik ook aan mezelf dat je niet meer rustig bent en altijd klaar staat om naar buiten te rennen.

Politiek.

Helaas is er nog geen eerste minister benoemd (wel voorgedragen) waardoor er eigenlijk nog steeds geen regering is, nu bijna een jaar na de verkiezing van Michel Martely (Sweet Mickey). Natuurlijk blijven daarvan de gevolgen onder de bevolking niet uit, neemt de onrust toe en zijn er steeds meer mensen die beginnen te protesteren, nu ze inzien dat de herbouw van Haïti nog wel even kan duren. Dagelijks worden we geconfronteerd met de enorme armoede die er heerst op Haïti en je moet uitkijken niet wanhopig te worden.



Met Wilcie en mij gaat het prima, en samen met Jozanneke vormen we een goed team en doen we ons uiterste best om dit grote project elke dag weer in goede banen te leiden.

We hebben sinds begin van het jaar weer vele bezoeken gehad, en ook daaraan moet je natuurlijk aandacht geven, maar alles bij elkaar mogen we tevreden zijn over de wijze waarop alles draait. We zijn gelukkig goed gezond en blijven ons elke dag inzetten voor dit land.



De crisis die zich in Europa en de wereld afspeelt beginnen we als stichting ook te merken, en de giftenstroom is daardoor behoorlijk geslonken. We hebben een heel trouwe achterban en we begrijpen dat vele mensen ook moeten uitkijken en het vaak moeilijk hebben. Hoe dan ook, we blijven optimistisch en weten dat het Gods werk is en dat Hij zal voorzien.

Sinds de aarbeving hebben we vele gezinnen blij kunnen maken door een eenvoudige

Lees verder op pagina 2



Feestmiddag

Het zal u niet ontgaan zijn... in 2012 bestaat de Stichting Hart voor Haïti 30 jaar.

Dit bijzondere feit wordt gevierd op DV 15 september 2012 in Nieuwegein. Nadere informatie over locatie en tijdstip volgt via de nieuwsbrief en de website.

Het belooft een feestelijke middag te worden in aanwezigheid van Johan en Wilcie Smoorenburg. Het programma heeft een Haïtiaans tintje met muziek, presentaties over het werk, een overdenking en een lekker buffet.

Wij verwelkomen u graag, ook om u te bedanken voor uw jarenlange trouwe steun aan het project. Maar bovenal bedanken we onze Hemelse Vader die al die jaren voorzien heeft in mensen en middelen, bidders en werkers, om onze Haïtiaanse medemens te steunen.

Graag tot ziens op 15 september!



dig huisje voor hen te bouwen. We hebben net een project van EO Metterdaad afgesloten met de bouw van 25 huisjes, die gebouwd zijn in 2 maanden tijd. Wat een blijdschap voor deze gezinnen om uit tenten en andere zelfgemaakte huisjes, vaak van plastic, weer naar een normaal huisje te gaan. We zijn EO Metterdaad heel dankbaar voor de financiering van dit grote project. We hebben nog een wachtlijst voor op dit moment een 100 gezinnen die in de meest slechte omstandigheden wonen. Mocht U zo'n gezin willen helpen, voor US \$ 3.000.- bouwen we een huisje.

Verlof.

Door het vele werk hier zijn we 2 jaar niet in Nederland geweest als we in september met verlof komen. Zondag 2 september a.s. begint ons programma en het eindigt zondag 21 oktober.

We zijn beschikbaar voor samenkomsten, jeugdsamenkomsten, huiskringen etc., etc. We werken aan een geheel nieuwe presentatie.

We zien ernaar uit u in die periode ergens in Nederland te ontmoeten. We nemen nu een jonge vrouw mee die in het kinderdorp is komen wonen met haar zusje toen ze 7 maanden oud was. Ze is nu 25 en zal vertellen over haar tijd in het dorp, waar ze meewerkt in de staf.

Wij danken u hartelijk voor uw gebeden en gaven.

Hartelijke groeten,

Johan en Wilcie Smoorenburg

Johan op bezoek

In het najaar zullen Johan en Wilcie weer een bezoek aan Nederland brengen en zal hij ook beschikbaar zijn om te komen spreken.

Johan is beschikbaar vanaf zondag 2 september. Helaas zijn de zondagochtenden al ingevuld, op zondagavond is hij nog wel beschikbaar.

Boekingen en info bij het secretariaat, tel: 06- 543 269 57 of mail naar secretariaat@hartvoorhaiti.nl.



Over de kinderen

Met al onze 158 kinderen die op het kinderdorp wonen gaat het goed. We zijn inmiddels over de helft van het schooljaar. Deze week is de paasvakantie begonnen. Alle kinderen van het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs hebben repetities gehad de afgelopen week. Aan het einde van deze week verwachten we de rapporten. Vier keer per schooljaar komen de kinderen met een rapport thuis. Deze rapporten moeten getekend geretourneerd worden; tijdens het tekenen van de rapporten controleren we de resultaten. Er zijn kinderen die het bijzonder goed doen en er zijn kinderen die het gemiddeld en/ of ondergemiddeld doen. Voor alle kinderen is er huiswerkbegeleiding en zijn bijlessen beschikbaar. Deelname hieraan is verplicht. De bijlessen worden onder andere gegeven door drie inmiddels opgegroeide kinderen van het kinderdorp. Afgelopen jaar, 2011, hebben we twee keer een cholera uitbraak gehad op ons project. Beide keren is er adequaat gehandeld en hebben we met strenge hygiënische maatregelen het aantal zieken kunnen beperken tot een kleine groep. Maar de schrik zit nog steeds in. Voortdurend handen wassen, niet op blote voeten buiten lopen en wanneer het heeft geregend - en er liggen grote plassen stilstaand water op het terrein - laten we de kinderen niet buiten spelen. Elke dag worden de appartementen schoongemaakt met chloor. Gevallen van overgeven en diarree worden direct bij ons gemeld. Met de grote hoeveelheid gedoneerde handdesinfectans waren niet alleen wij geholpen, maar we hebben er nog een heel aantal kampen, scholen en kerkgemeenschappen blij mee kunnen maken.

Het regenseizoen is de derde week van maart echt weer begonnen, vrijwel dagelijks valt er een tropische bui, die vaak gepaard gaat met onweer. Al die nattigheid moet verdampen, waardoor de luchtvochtigheid weer aan het stijgen is. Tijdens dit seizoen zijn we extra alert op malaria, cholera en allerlei schimmelinfecties. In onze kleine kliniek zijn we er in ieder geval op voorbereid. Zeker nu ook de bestelling medicijnen uit Nederland is aangekomen. We mogen dankbaar zijn en trots op een nieuw magazijn vol met geneesmiddelen en materialen.

Acht van onze kinderen zijn de afgelopen maand door de Pearl-vestiging te Katwijk voorzien van een nieuwe bril. In Port au Prince zijn de ogen van deze kinderen gecontroleerd en is de sterkte opgemeten. Met deze waarden en een foto per kind zijn ze in Katwijk aan de slag gegaan en hebben deze acht kinderen voorzien van een prachtige nieuwe bril.

Hartelijke groet,

Jojanneke Oudenaarden

Staff Member Healthcare Fondation Coeur Pour Haiti



Impressie van André Siezenga, die -samen met zijn vrouw Ineke- als bestuurslid zes weken op het dorp woonde.

Pas als je hier voor langere tijd bent, ontdek je hoeveel er te doen is. Niet dat door jou zijn hier kinderen schoner zijn of de tuin beter wordt bijgehouden. Dat zou een slechte zaak zijn. Want ook als je bent vertrokken gaat het werk door en dat moet ook. Iedere werkdag gaan kinderen naar school, wordt er gekookt, gewassen, schoongemaakt en gras gemaaid, net als overal op de wereld.

Wat anders is de bouw van huizen. Huizen voor mensen, die wat ze hadden zijn kwijtgeraakt door de aardbeving. Vaak wonen ze nog steeds op het terrein, want meer hebben ze niet. Dat en de hoop dat ze,

ooit, een nieuw huis kunnen bouwen. EO Metterdaad heeft actie gevoerd om een aantal van deze mensen te helpen een huis voor ze te bouwen. Ze hebben de Stichting gevraagd daarbij te helpen. De meest schrijnende gevallen uit deze buurt zijn hier bekend.

Ik ben deze weken met George op stap, die die bouw coördineert. Hij heeft contact met de mensen, controleert of zij echt de eigenaar zijn van een stuk grond en houdt toezicht op de bouw. Onder leiding van een boss, de leider van de bouwers, gaan ze met een ploeg van drie aan de slag. Ze maken in seriebouw huizen van vaste afmetingen en grootte (4 x 6 meter), precies genoeg voor het beschikbare geld. Dat duurt ongeveer een week. Eerst worden sleuven voor de fundering gegraven. Die wordt gemaakt van stenen, cementblokken en staal. Zoals zoveel hier bestaan de muren uit cementblokken en het dak is

van balken en golfplaten. Deuren erin en er kan verhuisd worden.

Vaak is er een gemeenschappelijk toilet in de buurt en het water komt uit de pomp, zoals bij bijna iedereen hier. Dat is wel erg karig, denk je misschien als je dit leest. Maar probeer je eens in te denken: al twee jaar in een tent wonen of onder plastic in de resten van je vorige huis, of als gezin al twee jaar niet meer samen, want de kinderen zijn uitbesteed bij familie.

Soms is er wat eigen geld, zodat een extra kamer kan worden aangebouwd. En dat is hard nodig voor een gezin met zes kinderen, de ouders en een oude tante.

En dan ben je weer de gelukkige eigenaar van een huis van steen, waar regen niet door de kamer spoelt na een bui, je veilig bent voor allerlei geweld en je niet alles van de burens hoort.

Wat een verbetering, wat een geweldig kado!

En vergeet niet, vaak zijn mensen beter af met dit huis dan ze voorheen waren.

Ik heb deze weken heel wat trotse en gelukkige mensen gezien, die alles van de bouw volgden en bijna niet konden wachten tot het klaar was. De enige -maar wel grote- frustratie was, dat er nog een enorme lijst is. Iedere dag wordt die zelfs langer en vragen mensen, of zij ook geholpen kunnen worden.

Helpt u mee om dat mogelijk te blijven maken??



Oud zijn in Haïti.

Op het kinderdorp zijn het merendeel van de bewoners jong. Maar er zijn ook ouderen, meer dan veertig. Achter op het terrein ligt het bejaardentehuis, een gebouw rondom een binnentuin. Twee slaapzalen, een voor de mannen, een voor de vrouwen. Een grote ruimte om te eten en te zitten en een keuken.

De bewoners worden bijzonder liefdevol verpleegd door de Nederlandse verpleegkundige Jo-janneke Oudenaarden. Ze wordt bijgestaan door Haïtiaanse verpleegkundigen.

Met een van de vrouwelijke bewoners hadden we een gesprek:

Madame Lèriane Renard woont sinds 2010 op het dorp. Ze is de oudste bewoonster, honderdtwaalf jaar.

Als we aan haar vragen om iets te vertellen begint ze:

“Ik ben geboren in Leogane. Ik ontmoette een man en kreeg vijf kinderen met hem. Omdat hij zich niet om ons bekommerde heb ik altijd op de markt gewerkt om groente te verkopen.

Het was zwaar, zeven dagen in de week. Ook op zondag na de kerk ging ik, want we konden geen dag missen, zo arm hadden we het.

Ik ben hier terecht gekomen omdat mijn dochter mij hier heeft gebracht. Zij kreeg een baby en ik kon niet langer bij haar wonen.

Nu komt ze me iedere zondag opzoeken. Inmiddels heb ik al achttien kleinkinderen. Ik heb het hier goed, al is mijn gezondheid slecht. Ik heb astma en ben verschillende keren geopereerd, maar ik word hier heel goed in de gaten gehouden door Jo-janneke en de anderen. Het is goed hier te zijn.”

Wonderlijk zoveel kracht er nog uit dat frêle vrouwtje komt. Wat heeft ze allemaal al niet meegemaakt in dit mooie, maar arme land. Veertig presidenten zag ze komen en gaan, waarvan Papa Doc, Baby Doc en Aristide ons nog het meest bekend in de oren klinken.

Tel daarbij overstromingen, orkaangeweld en de aardbeving en je komt op veel, heel veel voor één mensenleven.

We wensen haar een goede levensavond toe.

Ineke Siezenga



Bert van Leeuwen

Comité van aanbeveling

Elly Zuiderveld-Nieman

(duo Elly en Rikkert)

Kees Goedhart

(Zending en Gemeente);

Bert van Leeuwen

(EO, presentatie);

Peter Vlug sr. en Else Vlug

(Stichting Opwekking);

Peter Rothuizen

(erevoorzitter);

Prof. dr. Cees Dekker,

(universiteitshoogleraar TU Delft).

Colofon

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Hart voor Haïti.

Redactie:

Klaas Flokstra e.a.

Fotografie: Klaas Flokstra e.a.

Opmaak en druk:

Stout Grafische Dienstverlening

Gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Bestuursleden:

Voorzitter: Robin Vlug

Secretaris: André Siezinga

Penningmeester: Reinoud Talsma

Verzending hulpgoederen:

Henk Bosman

Fred Hanekamp

Speciale projecten: Ronald Maat

Secretariaat:

Fransien Mones

Postbus 241, 3890 AE Zeewolde

Tel.: 06-543 269 57

Fax: 030-241 33 15

E-mail:

secretariaat@hartvoorhaiti.nl

Internet: www.hartvoorhaiti.nl

K.v.K.n.r.: 41152664

Johan Smoorenburg

PMB 800 – Code 225

6800 SW 40th Street, Miami

Florida 33155

E-mail:

Smoorenburg2002

@yahoo.com

Postbank:
5361685

ABN-AMRO:
50.11.62.194

t.n.v. Stichting Hart voor Haïti
te Zeewolde

