

Kleuterjuf Jolane Allonce Fleury voelt mee met financiële nood ouders

## *Kinderen op Haïti gaan weer naar school*

**D**e zomer kan ons vaak niet lang genoeg duren. Maar voor je het weet vliegen de bladeren weer om uw oren en haalt u de winterjas weer tevoorschijn. Op Haïti is het bijna het hele jaar zomer en de zomervakantie duurt wel drie maanden. Daarom gaan de kinderen pas in oktober weer naar school.

Jolane Allonce Fleury is onlangs weer begonnen aan het nieuwe schooljaar. Ze zet zich al elf seizoenen met hart en ziel in als onderwijzeres op de kleuterschool van Bon Repos. Als moeder van twee jonge kinderen voelt zij zich nauw betrokken bij de ouders van schoolgaande kinderen in Haïti. "Onze school ging begin oktober weer van start," vertelt Jolane, "maar veel ouders houden hun kinderen nog thuis. Zij hebben geen geld om de schoolkosten te betalen. Daardoor missen hun kinderen de aansluiting met de klas en zit er weinig anders op dan wat om het huis te hangen."

Veel ouders zien het belang van onderwijs wel in, maar er zijn te vaak andere prioriteiten om geld aan te besteden. In het armste land van het westelijk halfrond met een enorme werkloosheid, zijn mensen al blij met twee maaltijden per dag. Schoolkosten, kosten voor het verplichte schooluniform en kosten voor het vervoer naar school kunnen ze dan niet meer betalen.

*"Veel ouders houden hun kinderen nog thuis. Zij hebben geen geld om de schoolkosten te betalen."*

### **Bijbelse principes**

Als kleuterlerares heeft Jolane duidelijke ideeën en idealen voor het onderwijs. "Ik wil de kinderen graag de principes uit de Bijbel bijbrengen. Ook al zijn ze nog jong, daaruit kunnen ze leren hoe ze met elkaar om mogen gaan, elkaar te waarderen, te vergeven en eerlijk te zijn. Naast de gewone vakken is dat van groot belang en beslist de toegevoegde waarde van een christelijke school."

Jolane hoopt dat er voor de scholen in Bon Repos en Leogane meer geld beschikbaar komt. Jolane: "Dan kunnen we meer en beter onderwijsmateriaal en schooluniformen aanschaffen. En misschien zelfs het schoolgeld verlagen of, nog beter, afschaffen. Dat zou de druk op gezinnen enorm verminderen." Kinderen zouden ook enorm geholpen zijn met een schoolmaaltijd. Jolane: "Heel vaak hebben ze nog niets gegeten. Ze zijn dan moe en kunnen zich niet goed concentreren."



## *Actie Terug naar School*

Voor Haïtiaanse kinderen is het letterlijk van levensbelang dat ze naar school kunnen. We zijn daarom erg blij met de twee nieuwe scholen in Bon Repos en in Leogane. Tijdens de aardbeving in 2010 werden de oude scholen verwoest, met giften vanuit Nederland en België zijn ze weer herbouwd.

Maar helaas moeten we vanwege teruggelopen inkomsten sterk bezuinigen en snijden in de kosten. Daardoor is er niet voldoende geld om de schoolkosten te betalen. Denk daarbij aan de salarissen voor onderwijzers, onderwijsmaterialen zoals schoolboeken en stof om uniformen te (laten) maken.

### **Help onze leerlingen weer naar school**

Ouders kunnen we geen hogere eigen bijdrage vragen. Op dit moment houden ouders hun kinderen al thuis omdat ze geen schoolgeld en andere schoolkosten meer kunnen betalen. Kinderen missen hun schoolvriendjes en vriendinnetjes en raken steeds verder achter in het onderwijsprogramma.

Daarom zijn we gestart met de actie Terug naar School. Daarmee willen we 1000 kinderen weer naar school helpen. In totaal is een bedrag van € 50.000 nodig.

Het zou geweldig zijn om samen dit bedrag bij elkaar te brengen!

Per kind is dus een bedrag nodig van € 50,-. Hoeveel kinderen helpt u dit seizoen weer naar school? Stort uw gift op bankrekeningnummer 5361685 ten name van Stichting Hart voor Haïti, Zeewolde, met vermelding van Terug naar School.

Alvast heel hartelijk dank!

## Onderwijs is doorslaggevend!

*Onlangs was ik voor een kort werkbezoek op Haïti. Het bleek de week waarin de scholen weer begonnen. De taferelen op het schoolplein deden me terugdenken aan de eerste schooldag van mijn eigen kinderen. Ook die klemden zich huiltend vast aan de hand van hun moeder, uit angst voor al het nieuwe en de nog onbekende schooljuf. Net als voor ons, is dat ook voor ouders op Haïti vaak een emotioneel moment.*

*Ouders in Haïti bereid zijn bereid offers te brengen voor het onderwijs van hun kind. Zij geloven dat het daardoor een betere toekomst zal hebben dan zij zelf. Maar dat betekent zuinig leven en sparen voor schoolgeld, uniform en boeken. Veel gezinnen kunnen maar één kind naar school sturen. Soms is zelfs dat onmogelijk.*

*Wij willen achter de ouders gaan staan en, samen met u, onderwijs voor hun kinderen mogelijk maken. Want een goed opgeleide generatie is van doorslaggevend belang voor de toekomst. De gebouwen en faciliteiten zijn prachtig herbouwd en staan ervoor klaar.*

*Leven de kinderen van Bon Repos later ook in een land van armoede en honger? Of zijn zij in staat om een bestaan op te bouwen en eigenwaarde te ontwikkelen? Wij hopen dat 'onze' kinderen later in staat zullen zijn om hun land op te bouwen. Wij willen graag in hen investeren, doet u mee?*

*Robin Vlug,  
Voorzitter Hart voor Haïti*



***2e jaar student Mirca Saint Louis (20) is blij met de gekregen kansen***

## Een toekomst als arts dankzij Bon Repos

**M**irca was nog maar een baby toen haar jonge moeder haar in 1983 naar het kinderdorp bracht. Ze moet de reis vanuit haar woonplaats, op een paar uur reizen van Port-au-Prince met lood in haar schoenen hebben gemaakt. Als jonge moeder kon zij de zorg voor haar dochtertje niet aan. Later kreeg ze nog twee dochters die wel bij haar bleven. Jarenlang hoorde Mirca niets van haar. Pas op haar zesde jaar zag zij voor het eerst haar moeder en zussen. Zij waren volstrekte vreemden voor elkaar.

Nu bezoekt Mirca nog af en toe haar familie, maar het geeft haar weinig vreugde. Het verschil tussen haar leven en dat van haar zussen is te groot. Die maakten hun school niet af en zijn al moeder. Op het platteland van Haïti is er weinig andere keus voor wie zijn opleiding niet heeft afgemaakt. Mirca is dan ook dankbaar dat haar moeder haar naar Bon Repos heeft

gebracht. Het is ook de plek waar ze tot geloof is gekomen. Daarin vindt zij veel steun.

### **Hard werken**

Als leergierig meisje pikte Mirca veel op van de tantes en andere kinderen in het dorp. Al snel bleek zij een goede leerling op school. Toen zij aangaf dat ze arts wilde worden, kon zij zich met steun van de stichting inschrijven op de universiteit.

Mirca is nu tweedejaars student medicijnen. Na de vele uren colleges studeert ze graag in het park. Daar is het lekker rustig. Bij Johan en Wilcie thuis mag ze de schrijftafel en computer gebruiken. Mirca werkt hard aan haar studie zodat zij straks een bijdrage kan leveren aan haar land. Ze is pas 20 jaar, maar terugkijkend op haar leven is zij erg blij dat ze mocht opgroeien in Bon Repos en zoveel kansen heeft gekregen.

## Bijzondere maand augustus

**A**ugustus was voor mij en Wilcie een bijzondere maand. Allereerst werd ik dit jaar in augustus 70 en vierden Wilcie en ik dat we alweer vier jaar zijn getrouwd.

Precies 50 jaar geleden gaf ik in de maand augustus mijn leven aan Jezus bij Stromen van Kracht. Vanaf die tijd mocht ik 42 jaar in de zending werken. Eerst in Martinique en daarna in Haïti. Precies 30 jaar geleden, in augustus 1983 arriveerden de eerste kinderen in het kinderdorp. Ik haalde twee jongens en een meisje met nauwelijks een overlevingskans op in een van de armste en meest miserabele wijken van Port-au-Prince. Samen met Peter en Else Vlug, de ouders van Robin, die bij ons op bezoek waren.

### Geloofswerk

Het kinderdorp is vanaf het begin een groot geloofswerk. We hebben honderden kinderen van de dood gered en een waardig leven mogen geven. Het dorp groeide uit tot 195 inwoners. Alle eer is voor God. Het evangelie speelde in het kinderdorp altijd een grote rol, en ook dat werpt zijn vruchten af.

Na alles wat ik in mijn leven heb meege maakt, weiger ik me te laten ontmoedigen door de crisis. Moeilijke tijden of niet, God heeft alles in zijn handen. Ervaring heeft mij geleerd dat ik altijd op Hem kan vertrouwen. Daarmee wil ik ook u bemoedigen: wat u ook meemaakt, God is erbij en zal voor een uitkomst zorgen.

Blijft u voor ons bidden, vooral ook voor de financiën?

Gods rijke zegen toegewenst,  
Johan en Wilcie Smoorenburg



## In memoriam Klaas Flokstra

**Het was niet onverwacht, maar toch schrik je van het verdrietige bericht dat onze broer Klaas Flokstra op 22 september is overleden. Hij is 69 jaar geworden. Kort na het 30-jarig jubileum van de stichting kreeg hij vorig jaar de eerste klachten. Daarna kwam een lange tijd van onzekerheid, afgewisseld door perioden van hoop. De laatste weken thuis ging Klaas steeds verder achteruit, tot hij moegestreden naar zijn hemelse Vader is gegaan. Zijn zoon omschreef dat als "het klapwiekend naar huis vliegen van de paradijsvogel", want zo'n veelkleurig persoon was Klaas zeker.**

**Daarvan kregen we geregeld wat te zien, want meer dan 25 jaar was hij actief in het bestuur van onze**

**stichting. Gedreven, eerlijk en kritisch heeft hij gezocht naar mogelijkheden om mensen - vooral kinderen- in Haïti een beter leven te geven. Dat deed hij met een groot hart en verstand van zaken, opgedaan bij zijn werk voor Teen Challenge.**

**Ook verzorgde Klaas jarenlang deze nieuwsbrief en vertegenwoordigde hij de stichting in andere verbanden. We zullen onze vriend en strijdmakker en zijn waardevolle inbreng erg missen. We wensen zijn vrouw Ine en de familie veel troost en Gods nabijheid.**

**Namens het bestuur,  
André Siezenga**

## Bezoek ook onze website!

**Bekijk op onze website het filmpje dat bestuurslid André Siezenga tijdens zijn recente bezoek maakte van de eerste schooldag in Bon Repos. U vindt er ook foto's van de herbouw van de school in Leogane en natuurlijk veel informatie over Hart voor Haïti.**

[www.hartvoorhaiti.nl](http://www.hartvoorhaiti.nl)



# Zondagschool Zoetermeer doet klusjes voor 'hun' Joseph

**K**inderen van de zondagschoolgroep van de Raphaël gemeenschap Joël in Zoetermeer zetten zich in voor Joseph (9) die woont in het kinderdorp Bon Repos.

De kinderen doen hun best om op allerlei manieren geld in te zamelen want Joseph (foto rechts) is door de zondagschool financieel geadopteerd. Zo brengen de kinderen lege flessen weg, doen klusjes bij de burens en verkopen spulletjes op de rommelmarkt. Ook bakken ze tijdens de zondagschool wel eens cupcakes en verkopen deze tijdens de koffie na de dienst.

De gemeente in Zoetermeer onderhoudt al vanaf 1989 warme contacten met Hart voor Haïti. Al die jaren leefde men intensief mee met het lief en leed van Johan Smoorenburg, de medewerkers en bewoners van het dorp. Eerdere groepen van de



zondagschool ondersteunden al een adoptiekind. Hierdoor raken de kinderen betrokken met andere kinderen in de wereld die het minder goed hebben dan zij. En dat lukt!

Wilt u meer weten over het Kinder Adoptie Plan? Neem contact op met ons secretariaat

## Fransien Mones (31) secretariaat Hart voor Haïti

Wie belt met ons secretariaat krijgt Fransien Mones aan de lijn. Fransien is getrouwd met Jan en moeder van Noömi (4), Gideon (2) en Mischa (6 maanden).



den). Ze werkt parttime in de jeugdhulpverlening en geeft leiding aan een groep kinderen met een licht verstandelijk handicap en gedragsproblemen. Daarnaast zet zij zich al vier jaar in voor Hart voor Haïti. Zij staat graag donateurs te woord, beantwoordt hun vragen aan de telefoon of per mail. Ze verzendt informatie over het Kinder Adoptie Plan en stuurt de brieven van Haïtiaanse kinderen door aan de sponsors. Scholen die een actie willen houden krijgen tijdig van haar de benodigde folders toegezonden.

Mocht u Fransien niet meteen aan de lijn krijgen, spreekt u dan de voicemail in. Fransien doet haar best u zo snel mogelijk terug te bellen of uw vragen per e-mail te beantwoorden. Fransien doet haar werk met plezier: "Het werk is erg gevarieerd. Kort na de aardbeving in 2010 heeft de telefoon hier een tijd lang roodgloeiend gestaan. De betrokkenheid was overweldigend en hartverwarmend! Ik doe dit werk met hart en ziel want Hart voor Haïti heeft ook mijn hart gestolen!"



Elly Zuiderveld-Nieman

Ook ik draag Hart voor Haïti een warm hart toe. Elke druppel op de goeie plaats is er één! Bedankt voor ieder die dat beseft. Gods zegen!

## Comité van aanbeveling

Elly Zuiderveld-Nieman  
(duo Elly en Rikkert)  
Kees Goedhart  
(Zending en Gemeente);  
Bert van Leeuwen  
(EO-presentator);  
Peter Vlug sr. en Else Vlug  
(Stichting Opwekking);  
Peter Rothuizen  
(erevoorzitter Hart voor Haïti);  
Prof. dr. Cees Dekker,  
(hoogleraar TU Delft).

### Bestuur

Robin Vlug, voorzitter  
André Siezenga, secretaris  
Reinoud Talsma, penningmeester  
Ronald Maat  
Henk Bosman  
Fred Hanekamp

## Colofon

### Redactie

André Siezenga  
Robin Vlug  
Jurjen Procee  
Mieke Kerkhof-Scheenaard (eindredactie)

### Opmaak en druk

Stout Grafische Dienstverlening  
Gedrukt op FSC gecertificeerd papier

### Secretariaat

Fransien Mones  
Postbus 241, 3890 AE Zeewolde  
06-543 269 57  
secretariaat@hartvoorhaiti.nl  
www.hartvoorhaiti.nl  
K.v.K.nr.: 41152664

### Johan Smoorenburg

PMB 800 – Code 225  
6800 SW 40th Street, Miami  
Florida 33155  
Smoorenburg2002@yahoo.com

### ING: 5361685

(IBAN: NL76 INGB 000 5361685)  
(BIC: INGB NL2A)

### ABN-AMRO: 50.11.62.194

(IBAN: NL24 DEUT 0501162194)  
(BIC: DEUT NL2N)

Giften t.n.v. Stichting Hart voor Haïti,  
Zeewolde

