

Juvenka Canelus was vrijwel dood door cholera

De 14-jarige Juvenka Canelius (foto) liep drie jaar geleden cholera op tijdens de regentijd. Een verpleegster sloeg alarm, want bij cholera moet je snel handelen, in één dag kun je wel acht liter vocht verliezen. Johan herinnert het zich als de dag van gisteren. Johan: "Ik zette haar direct in de auto reed naar een veldziekenhuis, dat speciaal was ingericht voor cholera-patiënten. Daar legde men Juvenka direct aan het infuus, maar het ging niet goed. De verpleegster dacht zelfs dat ze dood was en haalde het infuus eruit. Gelukkig zag een andere verpleegster haar oogleden toch iets bewegen en besloot haar opnieuw aan het infuus te leggen." Als door een wonder overleefde Juvenka de cholera. Ze is nu een tiener die blaakt van gezondheid!

"De verpleegster dacht zelfs dat ze dood was en haalde het infuus eruit."

Acute medische zorg én medische basiszorg zijn van levensbelang, zeker in een land als Haïti. Ziekten als geelzucht, cholera, malaria en infecties liggen voortdurend op de loer. Gebrek aan hygiëne en voldoende gezonde voeding maken de mensen kwetsbaar. Maar vooral het gebrek aan geneeskundige zorg maakt Haïti volgens Johan tot een gevaarlijk land. In Bon Repos zijn de kinderen stukken beter af. Er zijn douches, voldoende eten en een verpleegster controleert regelmatig hun gezondheid.

Tekort aan geneesmiddelen en tandzorg

Toch kampt het kinderdorp met problemen. Door geldgebrek zijn er niet langer voldoende geneesmiddelen beschikbaar. Terwijl voor de behandeling van veel kwalen een eenvoudig middel voldoende zou zijn. Verpleegster Jojanneke Oudenaarden werkte 2,5 jaar op het dorp en noemt als voorbeeld de ringworm. Deze veroorzaakt een hardnekkige kwaal, die veel jeuk veroorzaakt. Met een eenvoudige crème zou je de kinderen er van kunnen verlossen.

Ook de tandzorg schiet helaas tekort. Het kinderdorp beschikt weliswaar over een modern uitgeruste tandartspraktijk, maar er is onvoldoende budget om een tandarts te betalen. Op de langere termijn leidt dit vaak tot gebitsproblemen, met alle schadelijke gevolgen van dien.

Verpleegkundige miss Nicolas onderzoekt een van de kinderen.



Actie voor medische basiszorg

Juvenka Canelius was er bijna niet meer geweest. Ze werd gevelld door de cholera en er moest worden gevochten voor haar leven. Ze overleefde door de snelle reactie van Johan en de efficiënte medische zorg.

Als we willen dat de kinderen van het kinderdorp gezond opgroeien, dan is kwalitatieve medische basiszorg een absolute noodzaak. Zolang deze ontbreekt, blijven de kinderen van Bon Repos zeer kwetsbaar voor infecties en ziekten die tot grotere problemen en medische kosten leiden.

Ook voor noodgevallen, zoals bij Juvenka, is er geld nodig voor ziekenhuiskosten.

Helpt u mee om de meest noodzakelijke zorg te kunnen bieden? Per kind kost de medische basiszorg minimaal 100 euro per jaar. Misschien kunt u de medische zorg voor een of meerdere kinderen voor uw rekening nemen?

Maakt u uw gift over op bankrekeningnummer (IBAN) NL76 INGB 000 5361685 ten name van Stichting Hart voor Haïti, Zeewolde, met vermelding van 'actie medische zorg'.

Alvast heel hartelijk dank!

Met het oog op de toekomst!

Laatst reisde ik voor mijn werk door Vietnam. Dit land is -net als Haïti- een voormalige kolonie van Frankrijk. Vietnam verkreeg haar zelfstandigheid pas 150 jaar nadat Haïti zich had vrijgevochten, maar wat is het vervolg verschillend! Hoewel het een van de armste landen van Azië is, ontwikkelt Vietnam zich wel en is het in staat zichzelf te redden. Er is bijna overal medische zorg, onderwijs en voldoende voeding.

Hoe anders is de situatie in Haïti! Dat is voor een groot deel afhankelijk van hulp uit het buitenland. Zeventig procent van de inwoners leeft van minder dan twee dollar per dag. En op het platteland gaat maar 39 procent van de 6-jarigen naar school. Er zijn gelukkig veel initiatieven, die op kleine schaal verandering brengen in de levensomstandigheden van de kansarmen. We zijn dankbaar dat het werk op Bon Repos ook doorgaat. Dankzij uw steun maken we voor veel kinderen het verschil tussen een toekomst van afhankelijkheid of zelfstandigheid. Langdurige hulp en trouw aan de bevolking levert resultaat op.

Juist omdat we ons realiseren hoe belangrijk die continuïteit is, kijken we als bestuur ook naar de toekomst. Samen met Johan zoeken we al langere tijd naar opvolging en versterking van het team. Onlangs bezocht ik het project met een echtpaar dat hiervoor belangstelling heeft. We zijn zeer hoopvol dat zij de juiste kandidaten zijn. Bidt u vooral voor dit belangrijke proces, waarover ik u in de volgende nieuwsbrief meer verwacht te kunnen schrijven. Ik dank u mede namens de kinderen en het team op Haïti voor al uw steun en trouw.

Robin Vlug
Voorzitter Hart voor Haïti



Welterusten!

De kinderen zitten trots op hun nieuwe matrassen. Hier kunnen ze weer heerlijk op slapen. In de vorige nieuwsbrief vroegen we u om een bijdrage voor deze matrassen. U hebt ruimschoots gegeven, zodat Johan 160 nieuwe exemplaren kon aanschaffen. Ook gaf u royaal voor een schilderbeurt voor de huisjes. Ze worden binnenkort goed onder handen genomen!

Financiële situatie 2013

Het bestuur van Hart voor Haïti in 2013 is blij met alle giften die we van u mochten ontvangen, in totaal een bedrag van € 687.000. Onze hartelijke dank aan elke giftgever!

Toch moesten we 2013 helaas afsluiten met een tekort van € 57.000. In 2012 en 2011 was er een nog groter tekort. Gelukkig nam dit in 2013 weer aanzienlijk af. Met uw hulp hopen we het huidige tekort te kunnen ombuigen naar een positief eindsaldo in 2014!

Bezuinigingen en lage kosten

Vanwege de teruglopende inkomsten waren we genoodzaakt om de hulpverlening van Hart voor Haïti te versoberen. Begin 2013 hebben we goed gekeken waar

bezuinigingen mogelijk waren. Dat was onder andere op de personeelskosten. Dit betekende dat we een aantal medewerkers op het kinderdorp moesten ontslaan. De belangrijkste activiteiten, zoals de opvang van de kinderen, het onderwijs en het kerkelijk werk konden we zoveel mogelijk ontzien. Vanzelfsprekend streven we er ook naar om de kosten in Nederland zo laag mogelijk te houden. Dat is ook in 2013 gelukt. Dat maakte het mogelijk om van elke ontvangen euro, 91 cent in te zetten voor concrete hulpverlening op Haïti.

Wij vertrouwen op onze God en rekenen op uw blijvende steun, ook voor 2014!

Reinoud Talsma
Penningmeester Hart voor Haïti



In bovenstaande grafiek ziet u de voorlopige cijfers over 2013 en de cijfers over 2012. Binnenkort kunt u het jaarverslag over 2013 met de accountantsverklaring op onze website inkijken.

Beste Haïti vrienden,

Vindt u ook dat de tijd zo snel gaat? Ik ben nu al 70 jaar, en volgens Paulus een oude man. Maar dat ervaar ik niet zo, ik werk nog hard. Toch zegt mijn leeftijd dat het tijd wordt voor opvolgers, die straks het werk kunnen voortzetten. Dat is nog een hele zoektocht waar ook het bestuur van Hart voor Haïti veel tijd en aandacht aan besteedt.

We zoeken mensen die Gods liefde voor hun medemensen in hun hart dragen, en zoals de Bijbel zegt, 'liefde hebben voor het verlorene'. Mensen die zich ook specifiek willen inzetten voor Haïti. Dit is een moeilijk land en daarom misschien niet zo aantrekkelijk. In de loop der jaren werkten hier verschillende mensen om te kijken of Haïti hun roeping was. Helaas liep dat steeds op een teleurstelling uit. Alleen met een echtpaar uit Martinique hebben we 12 jaar kunnen samenwerken.

Daarom ben ik dankbaar dat het bestuur nu in contact is gekomen met een echtpaar dat belangstelling toont om onze taak over te nemen. Zij hebben al vele jaren in de zending gewerkt. Nu hun kinderen volwassen zijn, willen zij zich graag nog een aantal jaren inzetten voor de zending. Binnenkort komen zij naar Haïti voor een kennismakingsbezoek.

Wilt u als onze trouwe achterban bidden voor hen? Dat zij worden geraakt door de nood en ellende in dit land en hen dit zal bewegen de stap naar Haïti te wagen? De kinderen hebben hun zorg nodig, net als al die andere mensen in dit land. Haïti kent nog veel bijgeloof, dus het is van groot belang dat zij ook het evangelie horen. We houden u op de hoogte.

Met Wilcie en mij gaat het verder uitstekend. Wij danken u hartelijk voor uw gebeden en gaven.

Johan en Wilcie Smoorenburg



Secretaris André Siezenga:

“Ik ben gestoken door de Haïti-mug!”

Al bij het allereerste begin van de stichting zat hij er met zijn neus bovenop. André Siezenga zag het kinderdorp veranderen van een kale vlakte tot een gemeenschap op zich. Al die jaren bleef hij betrokken bij het werk van Hart voor Haïti, de laatste tien jaar ook als bestuurslid. “Het is een verschrikkelijk land, en toch laat het me niet los. Ik ben gestoken door de Haïti-mug.”

Als producer van EO Metterdaad bracht André in de jaren '80 zendingsprojecten in beeld. André: “Toen we bij Johan Smoorenburg in Haïti kwamen, was er eigenlijk nog niet eens een project, er was nog niets om te laten zien. Er was wel een stukje land, en we konden de grote nood laten zien die er in Haïti was op dat moment. Kinderen die dood gingen van de honger, die niemand hadden om voor ze te zorgen. Dat heeft veel indruk gemaakt. Op de kijkers, maar ook op mij persoonlijk.”

“Er kwamen zelfs vreemde mensen bij mij thuis geld aan de deur brengen!”

De reacties op deze uitzending van Metterdaad waren dan ook overweldigend. André: “Er kwamen zelfs vreemde mensen bij mij thuis geld aan de deur brengen! Door al die giften kon Johan aan de slag met zijn droom: een kinderdorp bouwen voor 200 wezen. En in de jaren daarna ben ik daar nog vaak geweest. Ik kan me herinneren dat de kerk werd gebouwd, dat er een school kwam, dat de gemeente in Leogane ontstond, dat er bejaarden in het dorp kwamen wonen. Het is een proces van vallen en opstaan, en soms word je ontmoedigd omdat er in het land zo weinig lijkt te veranderen. Aan de andere kant zijn de veranderingen in de levens van de kinderen en de bejaarden echt enorm. Dat zie ik als ik in Haïti ben, en dat houdt me gedreven.”

Verder lezen?

Lees het uitgebreide interview op onze vernieuwde website www.hartvoorhaiti.nl

Uw gebed voor Hart voor Haïti!

- de dagelijkse aandacht en zorg voor de 160 kinderen van Bon Repos;
- voor het echtpaar dat misschien de taak van Johan en Wilcie overneemt: dat zij worden geraakt door de nood en ellende in dit land en dat ze leiding van God zullen ervaren bij het wagen van de stap naar Haïti;
- een toenemend aantal mensen dat financieel de schouders onder Hart voor Haïti zet.

Alvast hartelijk dank voor uw gebed!

www.hartvoorhaiti.nl

Deelnemer *Bestemming onbekend* organiseert actie voor Haïti



Angela Doyer overhandigt in haar winkel *The new Bolses* een cheque van 700 euro aan Johan Smoorenburg, die in april in Nederland was. Het is de opbrengst van de door haar gestarte spaaractie Binnenloper. De verkoop van sieraden in haar winkel bracht ook nog eens 400 euro op.

Als deelnemer van het EO-programma *Bestemming Onbekend*, belandde Angela in 2011 samen met een vriendin onverwachts in Haïti. Ze overnachtten in het kinderdorp en leerden Johan en de kinderen kennen. Die week maakte een ongelofelijke indruk op haar. "Ik werd geconfronteerd met de diepe ellende waarin de bevolking kort na de ramp was terecht gekomen. Overal zag ik ingestorte gebouwen, puin en ellende en mensen die in een tentenkamp woonden." Samen met haar vriendin stak ze haar handen uit de mouwen en bouwde mee aan een nieuw huisje voor een gezin. "Dat was echt pittig in die warmte!"

Haïti zit nog steeds in Angela's hart. Ze is blij dat ze met de actie Binnenloper zich opnieuw voor Haïti kon inzetten!

Kijk op de website naar een kort filmpje dat de cameraman van Angela maakte. Via de link op onze website kunt u de uitzending van *Bestemming Onbekend* (juni 2011) nog bekijken.

Oproep vrijwilligers Opwekking

Helpt u ons met het werven van nieuwe donateurs? Dat kan bijvoorbeeld door een aantal uren in onze stand te staan tijdens de Pinksterconferentie van Opwekking (6 tot 9 juni).

De achterban van Hart voor Haïti is aan het verouderen en de inkomsten dalen. Daardoor kunnen we minder doen in Haïti, omdat er gewoon geen geld voor is. We kunnen uw hulp dus goed gebruiken!

Geeft u op via: info@hartvoorhaiti.nl of bel: 06 543 269 57.



Elly Zuiderveld-Nieman

Ook ik draag Hart voor Haïti een warm hart toe. Elke druppel op de goeie plaats is er één! Bedankt voor ieder die dat beseft. Gods zegen!

Comité van aanbeveling

Elly Zuiderveld-Nieman
(duo Elly en Rikkert)
Kees Goedhart
(Zending en Gemeente);
Bert van Leeuwen
(EO-presentator);
Peter Vlug sr. en Else Vlug
(Stichting Opwekking);
Peter Rothuizen
(erevoorzitter Hart voor Haïti);
Prof. dr. Cees Dekker,
(hoogleraar TU Delft).

Bestuur

Robin Vlug, voorzitter
André Siezenga, secretaris
Reinoud Talsma, penningmeester
Ronald Maat
Henk Bosman
Fred Hanekamp

Colofon

Redactie

André Siezenga
Robin Vlug
Leontine Siezenga
Jurjen Procee
Mieke Kerckhof-Scheenaard (eindredactie)

Opmaak en druk

Stout Grafische Dienstverlening
Gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Secretariaat

Fransien Mones
Postbus 241, 3890 AE Zeewolde
06-543 269 57
secretariaat@hartvoorhaiti.nl
www.hartvoorhaiti.nl
K.v.K.nr.: 41152664

Fondation Coeur pour Haïti

Johan Smoorenburg
B.P. 15999
Petion - Ville
Haïti

IBAN: NL76 INGB 000 5361685
(BIC: INGB NL2A)

IBAN: NL24 DEUT 0501162194
(BIC: DEUT NL2N)

Giften t.n.v. Stichting Hart voor Haïti,
Zeewolde