

Arite komt weer op verhaal op Bon Repos

Arite Augustin (74) zag zijn zorgvuldig opgebouwde bestaan in duigen vallen, toen in 2010 de aardbeving zijn huisje volledig verwoestte. Ook kon hij niet meer naar zijn moestuin. Zonder onderdak en eten zag zijn situatie er hopeloos uit. Zijn vrouw zocht hulp bij haar familie in het binnenland, maar Arite kon daar niet terecht. Zijn kinderen konden ook niet voor hem zorgen. Arite wist niet meer hoe het verder moest.

Zo kwam Arite twee maanden na de aardbeving sterk vermagerd en getraumatiseerd bij Stichting Hart voor Haïti terecht. Het bureau van Sociale Zaken had een beroep op Johan Smoorenburg gedaan. Gelukkig heeft Arite een plekje gekregen in het ouderenhuis op Bon Repos. Door het onderdak, eten en de dagelijkse zorg sterkte hij al snel aan en wist hij zijn leven weer enigszins op te pakken. Met zijn vrouw liep het helaas niet goed af: ze stierf een jaar later aan de gevolgen van de cholera-epidemie.

“Hij vroeg direct toen hij op Bon Repos kwam wonen, of hij in de tuin en op de bananenplantage mocht werken. Dat doet hij nu nog steeds met veel plezier.”

Arite is ondanks alles een krasse oude man. Hij vroeg direct toen hij op Bon Repos kwam wonen, of hij in de tuin en op de bananenplantage mocht werken. Dat doet hij nu nog steeds met veel plezier. Hij krijgt hiervoor een klein salaris. Ook bezoekt hij



trouw de activiteiten van de kerk, zoals de Bijbelstudies en de bidstond. Arite heeft vijf kinderen en acht kleinkinderen, waar hij heel trots op is. Ze bezoeken hem regelmatig en nemen dan een cadeautje mee of wat geld. Nu geniet Arite van zijn oude dag. Hij is dankbaar dat hij op Bon Repos terecht is gekomen.

Goede rust

In het ouderenhuis op Bon Repos wonen in totaal 32 ouderen. ‘Bon Repos’ betekent letterlijk ‘goede rust’, en dat is wat wij hen willen geven. We vinden het belangrijk om goed voor onze ouderen te zorgen. Maar deze zorg, voedsel, medicijnen – en als het nodig is ook andere medische hulp – stellen ons voor flinke financiële uitdagingen!

Help onze ouderen aan een onbezorgde oude dag!

Waar kun je heen als je alles kwijt bent geraakt? Het overkwam Arite Augustin. Zoals u hiernaast kunt lezen, klopte hij ten einde raad aan bij Hart voor Haïti. Nu woont hij tevreden in het ouderenhuis op Bon Repos.

Dat gunnen we ook de andere ouderen die op Bon Repos wonen. Ze krijgen onderdak, voedsel, verzorging en medicijnen, en als het nodig is ook medische zorg. Al deze zorg voor de ouderen kost veel geld. En door onverwachte situaties zoals een operatie kunnen de kosten opeens fors oplopen.

Uiteraard geven we de ouderen die we huisvesten een zo goed mogelijke zorg. Hiervoor hebben we maandelijks extra geld nodig. Helpt u mee om Arite en de andere ouderen zo goed mogelijk te verzorgen? U steunt hiermee ook het hele werk van Hart voor Haïti.

U kunt uw gift overmaken naar bankrekeningnummer (IBAN) NL76 INGB 000 5361685 t.n.v. Stichting Hart voor Haïti, Rijnsburg. Alvast heel hartelijk dank!



Verlof Johan en Wilcie

Johan en Wilcie Smoorenburg zijn van 23 april t/m 28 mei met verlof in Nederland. Ze zijn beschikbaar voor spreekbeurten, presentaties en samenkomsten. Als u hen wilt uitnodigen, kunt u contact opnemen met donateurscontact via 06-54326957 of info@hartvoorhaiti.nl. Tijdens de pinksterconferentie van Opwekking staan Johan en Wilcie op de zendingsbeurs WereldExpo.

Knoop in mijn maag

Hoe is het gesteld met de ouderenzorg in Nederland? Daarover is de afgelopen tijd veel gediscussieerd, ook in de Tweede Kamer. Door de crisis verliezen ouderen koopkracht en kunnen ze de kosten van veel dagelijkse zaken niet meer opbrengen. Ook neemt de zorg vanuit de overheid af. Ik vind het confronterend om dit soort feiten te lezen over het land waarin ik woon. Dat het onder je neus gebeurt, zonder dat je wist dat het zo erg was.

Op Haiti kun je er eigenlijk niet omheen dat de armoede groot is. Er zijn in verhouding niet veel bejaarden; de levensverwachting ligt rond de 55 jaar (vgl. 80 jaar in Nederland). Maar de bejaarden die er zijn, hebben het zwaar. Als je afhankelijk bent van je kinderen voor zorg, heb je behalve je enorme verdriet ook een praktisch probleem als zij overlijden. Zeker sinds de aardbeving 5 jaar geleden. Nog steeds wonen 85.000 Haïtianen in tenten, een deel daarvan is uiteraard op hoge leeftijd. Als ik bedenk dat mijn ouders zo hun oude dag zouden moeten slijten, krijg ik een knoop in mijn maag.

De bejaarden in het kinderdorp hebben het goed. Ze hebben genoeg te eten, een bed, krijgen medische hulp en er is een team dat hen met aandacht en liefde verzorgt. Deze mensen hebben vaak een zwaar leven achter de rug. We zijn dankbaar dat we de mogelijkheid hebben om hen nog een paar mooie jaren te bieden.

Maar in een land waar je onmogelijk iedereen kunt helpen kom je soms voor moeilijke keuzes te staan. Laten we een oude mevrouw nog opereren wanneer ze haar heup gebroken heeft? Of gebruiken we dat geld om jonge kinderen op te vangen in het dorp? Bid voor ons als bestuur en voor Johan, dat we wijsheid ontvangen voor dit soort onmogelijke dilemma's.

Robin Vlug, voorzitter Hart voor Haïti



“Ik heb gezworen dat ik alles zal doen wat in mijn vermogen ligt”

Edwine Monnexil (24) was twee jaar toen ze samen met haar tweelingzus Edwina op het kinderdorp kwam. Ze wonen in een klein appartement bij het ouderenhuis. Vorig jaar is Edwine begonnen als verzorgster in het ouderenhuis. Inmiddels heeft ze haar opleiding tot verzorgende afgerond. Ze houdt van oude mensen en doet haar werk met liefde.

Hoe ziet een dag werk in het ouderenhuis er over het algemeen uit?

Om 6 uur sta ik op. Dan doe ik direct een controle op de twee slaapzalen, om te kijken of alles in orde is. Om 8 uur ontbijten we. Daarna ga ik naar de kliniek, want om 10 uur komen de ouderen daar hun medicijnen ophalen. Hierna help ik degenen die bedlegerig zijn met hun medicijnen en verzorging. Ik neem dan de bloeddruk en de temperatuur op. Dit duurt zo'n tweeënhalf uur. Verder ben ik verantwoordelijk voor de nacht, dus als er iets is word ik direct geroepen. Ik werk nauw samen met Gina Pierre Louis, zij is onze verpleegster met een officieel staatsdiploma. Totaal werken we hier met tien mensen, vooral vrouwen.

Wat doe je nog meer?

Ik controleer of de ouderen goed worden geholpen en let erop dat de zalen goed worden schoongemaakt. Ook help ik volop mee met douchen en wassen. Het is zwaar werk; sommige ouderen zijn dement, kunnen niet meer lopen en moeten naar het toilet gebracht en soms verschoond worden.

Wat is de reden dat je dit werk bent gaan doen?

Ik hou van oude mensen en heb tijdens mijn opleiding geleerd hoe belangrijk ons werk is. Ik heb bij mijn diplomering officieel gezworen dat ik altijd alles zal doen wat in mijn vermogen ligt om ouderen goed verzorgen en te behandelen.

Wat is je motivatie, wat drijft je?

De dankbaarheid van de ouderen. Het doet altijd goed om dat te zien. De meeste ouderen hebben hun hele leven in armoede doorgebracht, altijd in afwachting of er voldoende eten zou zijn, altijd in zorg. Nu worden ze goed verzorgd, en dat beseffen ze ook.

Beste vrienden,

Al snel nadat we begonnen met het opvangen van kinderen, kwamen er ook verschillende ouderen op Bon Repos. We ervoeren dat we hen niet aan hun lot konden overlaten. Veel van de ouderen die ik op straat tegenkom, hebben niemand die voor hen wil of kan zorgen. Het is een nood die je niet meer loslaat.

Ik zal nooit de oude vrouw vergeten die op straat in een kartonnen doos leefde. Als ik in de buurt was, bracht ik haar te eten en soms kon ik haar wat medicijnen geven. Helaas was dit geen uitzondering. Zo trof ik ook eens een oude man aan, die onder een stuk plastic leefde. Hij was blind en achtergelaten door zijn familie. We hebben hem liefdevol opgenomen. Na de 'hel' op straat was Bon Repos voor hem een paradijs. Ook brachten we hem naar een oogspecialist, en na een geslaagde operatie kon hij zelfs weer zien!

"Na de 'hel' op straat was Bon Repos voor hem een paradijs."

Het ouderenhuis maakt altijd veel indruk op de bezoekers. De liefdevolle zorg voor de Haïtiaanse ouderen is een uiting van Gods liefde. Het is een goedlopend project, maar de zorg en medicatie kosten veel geld. Helaas staat ons werk vanwege geldgebrek onder druk en dat geeft soms moeilijke situaties. Door de crisis lopen de giften terug. We konden daardoor de afgelopen twee jaar geen nieuwe ouderen meer opnemen. Recent moesten we bijna 40 medewerkers ontslaan, waaronder ook in het ouderenhuis.

Wilt u overwegen om iets extra's te doen voor Hart voor Haïti? Dat hart klopt bij mij nog steeds zoals in de beginjaren en we weten dat dat ook bij u is.

Hartelijk dank voor uw steun, hartelijke groeten en zegenwensen!

Johan en Wilcie Smoorenburg



Op zoek naar mogelijkheden om te besparen

Als penningmeester van de stichting Hart voor Haïti bezoek ik begin januari het kinderdorp, samen met medebestuurslid Ronald Maat, mijn vrouw Willeke en Ine Flokstra, de weduwe van oud-bestuurslid Klaas Flokstra.

Als we van het vliegveld naar het kinderdorp rijden lijkt de situatie verbeterd ten opzichte van mijn laatste bezoek in 2012. Toen waren de sporen van de aardbeving nog overal zichtbaar.

Het kinderdorp Bon Repos is nog steeds een oase van rust, reinheid en regelmaat. We worden, als altijd, gastvrij en hartelijk ontvangen door Johan en Wilcie. De volgende dag is een zondag en na afloop van de kerkdienst ga ik naar voren om, met vertaling van Johan, uitleg te geven van de reden van ons bezoek: namelijk dat we door tegenvallende inkomsten minder geld beschikbaar hebben en dat we nu gaan zoeken naar mogelijkheden om te besparen.

In de dagen erna overleggen Ronald, Johan, manager Constant Claudymir en ik regelmatig met elkaar over de maatregelen die we kunnen nemen. We spreken over besparingen op het gebied van voeding en energie. Maar de grootste uitgaven zijn toch voor personeel. Het is helaas dan ook onvermijdelijk dat er ontslagen vallen, ongeveer veertig van de bijna tweehonderd medewerkers. Het valt Johan en Constant uiteraard zeer zwaar om deze maatregelen te moeten nemen.

We sluiten de week af met een bijeenkomst voor het personeel waarin we nog eens uitleggen waarom we deze beslissingen moeten nemen. Gemakkelijk is het niet maar alleen op deze manier komt er weer evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Zo kunnen we de hulpverlening en het geestelijk werk op het kinderdorp, met uw aller hulp, blijven voortzetten.

Reinoud Talsma



Uw gebed voor Hart voor Haïti!

- Bid voor de ouderen op Bon Repos. Dank voor de goede zorg die ze mogen ontvangen en bid dat we hen deze hulp kunnen blijven bieden.
- Bid voor de financiële situatie van Hart voor Haïti.
- Bid voor een zegen over de bezuinigingen en de nieuwe plannen.
- Bid voor Johan en Wilcie, voor manager Constant Cloudymir en voor het Haïtiaanse team dat de dagelijkse leiding heeft.

www.hartvoorhaiti.nl

www.facebook.com/hartvoorhaiti



‘Als je ziet hoe die bejaarden buiten het dorp wonen, staan de tranen in je ogen’

Cees van Rijn (71) is samen met zijn vrouw Janneke al tijden actief voor Hart voor Haïti. Dat begon jaren terug toen zijn zoon en schoondochter bij een spreekbeurt van Johan Smoorenburg waren. Cees: “Toen ze Johan ontmoet hadden en zijn verhaal gehoord, greep Haïti hen. Ze besloten er een paar weken naartoe te gaan.” Eenmaal thuis werkten de verhalen aanstekelijk: “Je ziet de foto’s en je ziet ook hoeveel indruk de ervaringen gemaakt hebben. Haïti begon ons ook te besmetten.”

Als Cees’ andere zoon 12,5 jaar getrouwd is, vraagt hij zijn gasten om een gift voor Haïti. Cees: ‘Het leek me heel bijzonder om de opbrengst zelf met mijn zoons naar het kinderdorp te brengen. Dus gingen we in 2009 met zijn drieën naar Haïti. Wat een land! Ook voor de aardbeving was het al een toestand daar.

We gingen op een dag naar Cabaret, waar een overstroming was geweest. Op een gegeven moment kwamen we in een huisje, waar een bejaard stel op een hoop vodden lag. Als je die ellende ziet, staan de tranen in je ogen.’

“Het kinderdorp is echt fantastisch, zeker als je het vergelijkt met de rest van Haïti. Het verschil tussen de bejaarden die ik in dat huisje zag en de bejaarden op het dorp, is enorm. De kinderen zijn verzorgd en beleefd en het team is toegewijd en enorm betrokken”. Sinds zijn reis naar Haïti is Cees ambassadeur voor Hart voor Haïti. Van acties in de kerk en het koor, tot een kraam op de toeristenmarkt en spreekbeurten voor ieder die het horen wil. Momenteel is Cees betrokken bij het scholenproject van Hart voor Haïti. “Omdat ik er zelf geweest ben, laten de kinderen op Haïti me nooit meer los.”



Kees Goedhart

Zending is niet een liefhebberij van een paar avonturiers, maar een ‘must’ voor elke christen die ook maar enigszins bewogen is over zijn/haar medemens. Daarom: blijf dit werk steunen!

Comité van aanbeveling

Kees Goedhart
(Zending en Gemeente);
Elly Zuiderveld-Nieman
(duo Elly en Rikkert)
Bert van Leeuwen
(EO-presentator);
Peter Vlug sr. en Else Vlug
(Stichting Opwekking);
Peter Rothuizen
(erevoorzitter Hart voor Haïti);
Prof. dr. Cees Dekker,
(hoogleraar TU Delft).

Bestuur

Robin Vlug, voorzitter
André Siezenga, secretaris
Reinoud Talsma, penningmeester
Ronald Maat
Henk Bosman
Fred Hanekamp

Colofon

Redactie

André Siezenga
Robin Vlug
Leontine van Dijk
Jurjen Procee
Wim Korving
Mieke Kerkhof-Scheenaard (eindredactie)

Opmaak en druk

Stout Grafische Dienstverlening
Gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Donateurscontact

Leontine van Dijk, Anita van der Ree
Postbus 23, 2230 AA Rijnsburg
06-543 269 57
info@hartvoorhaiti.nl
www.hartvoorhaiti.nl
K.v.K.nr.: 41152664

Fondation Coeur pour Haïti

Johan Smoorenburg
B.P. 15999
Petion - Ville
Haïti

IBAN: NL76 INGB 000 5361685
(BIC: INGB NL2A)

IBAN: NL24 DEUT 0501162194
(BIC: DEUT NL2N)

Giften t.n.v. Stichting Hart voor Haïti, Rijnsburg



Vijf jaar na de ramp

Interview met penningmeester Reinoud Talsma

Maandag 12 januari 2015 was het 5 jaar geleden dat de aardbeving Haïti trof. Wat merkte je daarvan?

De gebouwen die het zwaarst beschadigd waren zijn verdwenen en het puin is afgevoerd. Ook de chaos in het straatbeeld is iets minder geworden. Alleen de ruïne van de kathedraal in Port-au-Prince herinnert nog onmiskenbaar aan de ramp. Gebleven is de armoede, overal zichtbaar aanwezig.

Op 12 januari was er een nationale herdenking in Port-au-Prince. In de kerk op het Kinderdorp was een indrukwekkende herdenkingsdienst, waarbij we aanwezig waren.

Is het werk van Hart voor Haïti veranderd door de aardbeving?

In essentie is het niet veranderd. We bieden aan ruim 150 kinderen een plek en geven hen ook scholing en zorgen voor ruim dertig ouderen. Verder is de kerk heel belangrijk, voor de geestelijke toerusting.

Hoe zie je de toekomst van Hart voor Haïti?

De eindverantwoordelijkheid van het project ligt nog bij Johan en Wilcie. In de toekomst zullen zij meer op afstand betrokken zijn. Er is nu een Haïtiaans team dat onder aansturing van manager Constant Claudymir de dagelijkse leiding heeft. Met het oog op de toekomst zijn we ook bezig geweest met bezuinigingsmaatregelen. Ons werk zal blijven, maar op een soberdere leest. Het doel is om het werk op een goede basis te continueren.