



Geeft u onze kinderen toekomst?

Waar kun je heen als je ouders niet voor je kunnen zorgen? Het gebeurde Wilda Jecrois (28). Ze was twee maanden oud toen haar moeder stierf. Zoals u hiernaast kunt lezen, kon haar vader niet voor haar zorgen. Gelukkig kreeg ze een thuis op Bon Repos waar ze zich kon ontwikkelen.

Op het kinderdorp kreeg Wilda niet alleen eten en goede zorg, maar ook geestelijk onderwijs en kon ze een vak leren. Zo groeide Wilda op tot een zelfstandige vrouw. Nu werkt ze zelfs als supervisor op het kinderdorp!

We willen al onze kinderen goed voorbereiden op de toekomst, zodat ze later doorgeven wat ze als kind hebben geleerd. Deze zorg voor de kinderen kost ons veel geld: voor onderwijs, eten, kleding, salarissen en studiematerialen. Helpt u mee? Met uw steun kunnen we vele kinderen zoals Wilda opleiden tot professionals, die later het verschil maken in hun omgeving.

U kunt uw gift overmaken naar bankrekeningnummer (IBAN) NL76 INGB 000 5361685 t.n.v. Stichting Hart voor Haïti, Pijnacker. Alvast heel hartelijk dank!



Weer terug op Bon Repos

Wilda krijgt belangrijke baan op het dorp

Wilda Jecrois (28) groeide op in een gezin met vier kinderen. Toen ze twee maanden was, stierf haar moeder. Haar vader kon voor één kind wel zorgen, maar niet ook voor de andere drie. Het zag er slecht uit voor Wilda en haar twee oudere zusjes. Uit pure wanhoop klopte haar oma aan bij Johan en legde het probleem aan hem voor. Gelukkig was er plaats, en de zusjes kregen een thuis op Bon Repos. Zo kreeg Wilda de kans om zich te ontwikkelen.

Als kind was Wilda een vrolijk en actief meisje. Ook was ze leergierig en haalde goede cijfers op school. Op het kinderdorp kreeg ze de mogelijkheid om een vak te leren. Na de basisschool heeft ze ook het voortgezet onderwijs gevolgd, maar in het laatste jaar koos ze ervoor om de opleiding voor schoonheidsspecialiste te gaan doen. Die opleiding heeft ze met succes afgerond en Wilda vond een baan buiten het kinderdorp. Daarmee kon ze zichzelf goed onderhouden.

Een baan op Bon Repos

Een jaar geleden is Wilda gevraagd om op het kinderdorp te komen werken. Nu

is Wilda supervisor op Bon Repos, een verantwoordelijke baan. Omdat ze zelf is opgegroeid op het dorp, weet ze hoe het eraan toegaat. Ze werkt hard om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Wilda heeft de leiding over de appartementen, de keuken en het voedseldepot. Zij stuurt veel mensen aan en controleert of het werk goed wordt uitgevoerd.

“Wilma is voor het werk uitermate gemotiveerd, en ze is een betrouwbare vrouw die ons veel werk uit handen neemt”.

Haar dag begint al vroeg. 's Ochtends start Wilma haar dag met het controleren van het depot en de appartementen. Ze stuurt de keuken aan die de maaltijd voor de appartementen en het personeel verzorgt. Ook zorgt ze ervoor dat 12 appartementen en het kantoor worden bevoorrad. Verder geeft ze de ouderen op het dorp te eten en is ze bij de kinderen als zij eten krijgen, om erop toe te zien dat het goed wordt verdeeld.

“Zij is nog steeds een vrolijke goedlachse vrouw en wordt door iedereen geliefd, omdat ze goed met de tantes en ander personeel kan omgaan”.

Ik stel mijn vertrouwen...

De afgelopen jaren heb ik regelmatig gemerkt dat de Heer voorziet. U weet hoe lastig de laatste twee jaren financieel voor de stichting zijn geweest. Soms staarde een tekort ons recht in de ogen. Maar ook op die momenten kwam er steeds een oplossing. Vaak in de vorm van een legaat: mensen die ons hadden opgenomen in hun testament. Iedere keer als zo'n bericht verschijnt, geeft dat lucht. Blijkbaar hadden deze mensen zoveel vertrouwen in de stichting dat ze grote bedragen aan ons nalieten. Ik word er stil van.

"Een legaat is een blijk van vertrouwen, het is een investering in de toekomst."

We hopen dat u als donateur het vertrouwen van deze mensen in de stichting deelt. En dat u de taak die zij niet meer kunnen uitoefenen – het meekijken met de stichting – ook op u wilt nemen. Ik denk dat het belangrijk is dat we elkaar ondersteunen en in evenwicht houden. U ons als stichting, en wij als bestuur het team op Haïti.

Een legaat is een blijk van vertrouwen, het is een investering in de toekomst. Daar zijn wij als stichting ook hard mee bezig geweest. We geloven dat het een goede zaak is dat het kinderdorp steeds meer wordt geleid door Haïtianen. Nu Johan ouder wordt, draagt hij de dagelijkse leiding stukje bij beetje over. Johan heeft een groep betrouwbare mensen om zich heen verzameld, die zich hebben bewezen in leiderschap en toewijding. Constant is daar een prachtig voorbeeld van, een man uit één stuk. Het is iets om dankbaar voor te zijn: dat we nu zo ver zijn dat we een deel van het werk kunnen overdragen aan de Haïtianen zelf!

Robin Vlug, voorzitter Hart voor Haïti



Mijn taak is op Bon Repos

"Ik dank de Heer Jezus Christus voor wat er in Bon Repos tot stand is gebracht. Het biedt al vijf generaties kinderen een toekomst. Ik beschouw het dorp als een nationaal erfgoed en een Nederlands christelijke bijdrage aan de Haïtiaanse natie."

Zo kijkt Constant Claudymir naar het kinderdorp waar hij een jaar geleden zijn intrede deed als toekomstige opvolger van Johan Smoorenburg. Het was overigens geen gemakkelijk jaar voor hem. Samen met zijn gezin moest hij zijn plek vinden in het dorp. En zowel hij als de bewoners, personeel en mensen in de omgeving moesten aan elkaar wennen. "Dit eerste jaar heeft me veranderd als leider", zegt hij daar zelf over. "Ik heb geleerd dat je dingen niet zomaar kunt bijsturen. Daar is veel tijd en geduld voor nodig." Maar na dit eerste jaar is het hem duidelijk dat zijn taak in Bon Repos is. En daar zet hij zich met hart en ziel voor in.

Visie op de toekomst

Constant beseft dat hij op de schouders staat van de mensen die Bon Repos hebben opgebouwd tot een gewaardeerde organisatie in Haïti. Tegelijkertijd is er veel werk aan de winkel. Met steun van het bestuur werkt hij aan het moderni-

seren van de organisatorische en administratieve facetten van het dorp. Hij kijkt tevreden terug op de eerste resultaten die daarmee zijn geboekt.

Taken op het dorp

Maar er is meer waaraan hij aandacht wil schenken en waarbij hij zich als psycholoog betrokken voelt. "De kinderen zijn kwetsbaar. Als wees loop je emotionele schade op. Dat uit zich bijvoorbeeld in moeite met discipline. Bij andere hulpverleningsorganisaties voor kinderen kwam ik dat ook tegen. Ik wil graag meer deskundigheidstraining en supervisie voor de begeleiders van de kinderen invoeren. Want liefde en aandacht zijn een belangrijk medicijn, maar dat is niet genoeg".

Constant heeft ook een taak als predikant in de kerk. "De kracht van het evangelie is zo groot, alleen dat kan mensen vrij maken." De invloed van het volksgeloof Voodoo blijkt tot zijn spijt niet makkelijk uit te bannen. "In mijn preken schenk ik veel aandacht levensheiliging en de samenhang van woorden en daden. Het geloof moet tot uiting komen in gedrag. Daar zet ik me voor in, want ik geloof dat een goed functionerende kerk de omgeving positief kan beïnvloeden. Daarvoor is de hulp van onze Nederlandse vrienden echt heel hard nodig".



Beste vrienden,

Wat gaat de tijd hard. Ik werk nu alweer drieëndertig jaar op Haïti. Zo ben ik op een bepaalde manier het gezicht van Stichting Hart voor Haïti geworden. Al die jaren zijn er altijd vrienden geweest die ons werk hebben gesteund – en nog steeds. Daar ben ik bijzonder dankbaar voor!

In augustus werd ik tweeënzeventig jaar. Ik mag me, ondanks mijn hartaanval van vorig jaar, gelukkig prijzen met een goede gezondheid. Toch was dat wel een reden om meer te gaan nadenken over de periode na mij. Samen met het bestuur hebben we daar veel over gesproken. Gelukkig hebben we samen al veel kunnen bereiken.

Wij geloven dat lokale goed opgeleide mensen het project moeten gaan leiden, samen met het bestuur in Nederland. Sinds een jaar werk ik samen met Constant Claudymir en een Haïtiaans team van verantwoordelijken aan de reorganisatie van het gehele werk van Stichting Hart voor Haïti. Constant zal in de toekomst steeds meer taken van mij overnemen.

Ge ik dan met pensioen? Nee, dat niet. Maar mijn werkzaamheden zullen wel veranderen. In de toekomst word ik minder zichtbaar, en zal ik meer als adviseur betrokken zijn. Ik ga mij toeleggen op het schrijven van artikelen, het bijhouden van sociale media en de website. Daarnaast zal ik in Nederland op allerlei manieren het werk van Hart voor Haïti onder de aandacht brengen.

“Het werk van Stichting Hart voor Haïti is een manier om de liefde van God uit te dragen.”

We zijn dankbaar voor een professioneel team op het dorp en de vakmensen in Nederland. Het werk van Stichting Hart voor Haïti is een manier om de liefde van God uit te dragen. Het land Haïti kunnen we niet veranderen, maar de levens van mensen wel. Dat is wat we willen bereiken, ook in de toekomst.

Hartelijk dank voor alles wat u voor dit werk doet,

Johan en Wilcie Smoorenburg



Jong geleerd is oud gedaan

“Ik geef de kinderen door wat ik zelf geleerd heb”

Amilcar Danie (29) was drie maanden oud toen ze bij Hart voor Haïti terechtkwam. Amilcars ouders hadden het zeer slecht en konden niet voor haar zorgen. Haar situatie leek uitzichtloos. Gelukkig

kreeg ze een plekje op het kinderdorp. Daar groeide zij op en kon ze zich ontwikkelen, dankzij de goede zorg en het onderwijs op Bon Repos. Tegenwoordig heeft Amilcar een baan op het dorp: ze werkt in de kinderopvang en bij de bakkerij.

Hoe was het voor je om op te groeien op Bon Repos?

“Ik kwam als baby op Bon Repos, dus ik hoefde daar niet aan te wennen. Ook toen ik opgroeide, voelde ik me zeer tevreden op het dorp. Het is hier zo goed! Johan en zijn vrouw hadden mij opgevangen en zorgden goed voor mij. Er was voldoende te eten, een fijne sfeer en ook comfort. En veel vrienden op het dorp. Ik heb er tot mijn 18e gewoond. Dan ben je voor de wet volwassen.”

Wat doe je nu voor werk?

“Ik heb nu een baan op het kinderdorp. Ik ben een gediplomeerde onderwijzer op de kleuterschool op Bon Repos. Ik ben verantwoordelijk voor een klas met kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar. Dit doe ik nu vijf jaar. Het is een geweldige baan en ik ben er zeer dankbaar voor. Sinds drie maanden werk ik ook als assistent manager in de bakkerij. Ik coördineer het werk en zorg dat het brood wordt gebakken en verdeeld. Ik ben erg blij met mijn baan. Werk vinden is erg moeilijk op Haïti.”

Wat wil je tegen de mensen in Nederland zeggen die Bon Repos steunen?

“Ik wil iedereen hartelijk bedanken die het dorp financieel ondersteunt. Uw steun betekent veel voor het dorp en voor de kinderen in het bijzonder. Het stelt hen in staat om naar school te gaan, zich te ontwikkelen en een vak te leren. Ik groeide hier op en kreeg er een baan en daarmee een goede toekomst. Ook leerde ik Jezus kennen op Bon Repos. Zonder uw steun had ik niet zo'n goede toekomst gehad. Hartelijk dank daarvoor!”



Het voordeel van periodiek geven

Geven aan Stichting Hart voor Haïti kan op vele manieren en alle manieren zijn waardevol. Toch willen we graag deze vorm van geven onder uw aandacht brengen. Dit is interessant voor onze donateurs die Hart voor Haïti al langere tijd steunen of willen gaan steunen.

Een periodieke schenking houdt in dat u voor een langere tijd een bedrag overmaakt aan een goed doel. Dit moet dan worden vastgelegd in een notariële of onderhandse overeenkomst. Het grootste voordeel is dat uw gift hierdoor volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen, en dat u dus een deel hiervan terugontvangt. U kunt hiermee jaarlijks meer geld overhouden aan uw schenkingen of u zou meer kunnen schenken zonder dat het u meer kost!

Nalatenschap

Een andere vorm van schenken is door middel van een nalatenschap of legaat. We hebben een folder die we u graag opsturen als u hierin geïnteresseerd bent. Neem daartoe contact op met het donateurscontact.



Donateurscontact

E-mail: info@hartvoorhaiti.nl
Telefoon: 06 543 26 957



Kees Goedhart

Zending is niet een liefhebberij van een paar avonturiers, maar een 'must' voor elke christen die ook maar enigszins bewogen is over zijn/haar medemens. Daarom: blijf dit werk steunen!

Comité van aanbeveling

Kees Goedhart
(Zending en Gemeente);
Elly Zuiderveld-Nieman
(duo Elly en Rikkert)
Bert van Leeuwen
(EO-presentator);
Peter Vlug sr. en Else Vlug
(Stichting Opwekking);
Peter Rothuizen
(erevoorzitter Hart voor Haïti);
Prof. dr. Cees Dekker,
(hoogleraar TU Delft).

Bestuur

Robin Vlug, voorzitter
André Siezenga, secretaris
Reinoud Talsma, penningmeester
Ronald Maat
Henk Bosman

Colofon

Redactie

André Siezenga
Robin Vlug
Leontine van Dijk
Wim Korving
Mieke Kerkhof-Scheenaard (eind-redactie)

Opmaak en druk

Stout Grafische Dienstverlening
Gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Donateurscontact

Leontine van Dijk, Anita van der Ree
Postbus 23, 2230 AA Rijnsburg
06-543 269 57
info@hartvoorhaiti.nl
www.hartvoorhaiti.nl
K.v.K.nr.: 41152664

Fondation Coeur pour Haïti

Johan Smoorenburg
B.P. 15999
Petion - Ville
Haïti

IBAN: NL76 INGB 000 5361685
(BIC: INGB NL2A)

IBAN: NL24 DEUT 0501162194
(BIC: DEUT NL2N)

Giften t.n.v. Stichting Hart voor Haïti,
Pijnacker



Word vrijwilliger van Hart voor Haïti

Vanuit Nederland wordt veel werk gedaan door het bestuur en andere vrijwilligers. Maar Stichting Hart voor Haïti heeft nog meer vrijwilligers nodig die willen helpen om dit mooie werk mogelijk te maken. We zoeken bijvoorbeeld:

Vrijwilliger evenementen m/v
Database manager m/v
Redacteur nieuwsbrief m/v
Coördinator nieuwsbrief m/v

Ambassadeur scholen m/v
Ambassadeur bedrijven m/v
Ambassadeur kerken m/v
Algemeen bestuurslid m/v

Ben je geïnteresseerd in een van bovenstaande vacatures? Stuur dan je motivatie en korte cv naar: info@hartvoorhaiti.nl met vermelding van de bovenstaande vacature die jou aanspreekt!
Reageer op onze vacatures. Mail: info@hartvoorhaiti.nl of bel: 06 543 26 957

Uw gebed voor Hart voor Haïti!

- Bidt u voor de meer dan 150 kinderen die worden verzorgd en opgeleid op het kinderdorp? Zij zijn de toekomst van Haïti. Bid dat ze goed mogen opgroeien zodat ze later een zegen voor hun omgeving zullen zijn.
- Bidt u voor Johan en Wilcie, Constant en het Haïtiaanse bestuur? Bid om liefde en wijsheid om het project te besturen.
- Bid ook voor Johan, die zich in de toekomst meer en meer zal terugtrekken en op andere manieren betrokken blijft bij het werk.
- Bidt u voor de situatie op Haïti? Het is verkiezingstijd, en er is veel geweld en onrust. Bid voor vrede en eerlijke oplossingen voor de Haïtiaanse bevolking.
- Bidt u voor de financiële situatie? Bid dat er steeds voldoende zal zijn om in de nood te kunnen voorzien.

www.hartvoorhaiti.nl

www.facebook.com/hartvoorhaiti