



Muzikant in de kerk

Emmanuel Laguerre is 28 jaar en muzikant in de kerk op het kinderdorp. Laguerre is de familienaam die Johan hem gegeven heeft nadat hij hem als baby van een paar dagen oud uit het ziekenhuis heeft gehaald. Hier was hij achtergelaten en dankzij Hart voor Haïti heeft deze jongeman kunnen opgroeien op het kinderdorp!

Emmanuel is al zijn hele leven een trouwe bezoeker van de kerk op het kinderdorp. Op 29 maart 2003 heeft hij ook persoonlijk de keuze gemaakt voor Jezus en besloten om Hem te gaan dienen. In 2005 begon hij het keyboard spelen te leren. "Papi Jean is zelf muzikant en hij heeft ons met muziek groot gebracht. In 2007 begon ik ook in de kerk mee te spelen."

Emmanuel vindt het muziek maken erg leuk maar vertelt dat het voor hem wel

meer is dan dat. "Muziek is zo belangrijk in de kerk om God groot te maken! Ik speel tot glorie van God." Ook gebruikt hij het keyboardspelen om solo zangers en zangeressen of koren te begeleiden. Emmanuel houdt van de kerk waarin hij is opgegroeid en daarom vindt hij het ook belangrijk om daar zijn bijdrage te leveren. Het leukste aan de kerkdienst vindt Emmanuel het moment van de lofprijzing.

Emmanuel is kort maar krachtig over zijn persoonlijke relatie met God: "God bestaat! Ik heb mijn leven aan Hem gegeven. Mijn geloof in Hem is het meest belangrijke in mijn leven."

De kerkdienst

De kerkdienst op Haïti verschilt niet zo heel veel van een kerkdienst in Nederland. Alleen de duur van de samenkomst kan wel wat langer uitvallen dan bij ons, zo kan een dienst gerust 3 uur duren of soms zelfs 4 uur.

Om 8 uur 's morgens begint de zondagsschool in het schoolgebouw op het kinderdorp. Rond 9 uur klinkt de muziek al in het dorp: de muzikanten beginnen vast te spelen in het kerkgebouw. Een zangleider of zangleidster leidt de lofprijzing, die ongeveer 45 minuten duurt. Daarin is ook tijd voor gebed. Er is ook ruimte voor andere muzikanten: hierna volgt een blok waarin een koor of een vocalist iets ten gehore brengt. Nieuwe gemeenteleden en bezoekers worden voorgesteld en de activiteiten van die week worden gepresenteerd. Uiteraard is er ook een preek door onze eigen voorganger of een gastpredikant. Het werk wordt gezegend: elke maand zijn er wel mensen die hun leven aan de Heer geven, vaak ook jonge mensen!



Lang leve de kerk!

Zondagochtend, een 'gewone' gemeente in Nederland. Het is al 5 voor 11 en de dominee is nog steeds bezig aan zijn vlamme betoog. Dat zijn ze hier niet gewend. De mensen in de kerk worden een beetje ongemakkelijk, gaan zitten draaien op hun stoel. Er worden wat steelse blikken geworpen op de klok die boven de kansel hangt. Hoe lang gaat het nog duren vanmorgen? Wanneer kunnen we aan de koffie?

Een beetje een gechargeerd beeld van de kerk in Nederland, maar tot op zekere hoogte vast wel herkenbaar. Hoe anders was het de keren dat we de diensten in het kinderdorp meemaakten! Niet alleen de lengte van de dienst is niet te vergelijken (een dienst duurt soms tot wel 4 uur!) Ook de bezoekers, de temperatuur in de kerkzaal en de liederen die gezongen worden zijn niet te vergelijken. Er is een grote honger naar God in deze gemeente in Bon Repos (iets wat we hopelijk wel gemeenschappelijk hebben).

Dat er zoveel honger is, is misschien niet verbazingwekkend. Mensen die zich staande moeten houden in een land dat gebukt gaat onder voodoo, armoede, natuurrampen en slechte gezondheidszorg zijn zich er vaak heel goed van bewust dat onze hemelse Vader ons enige anker is. Daar leven ze uit. Dat is hun houvast in moeilijke tijden. En daarin zijn ze een prachtig voorbeeld voor ons!

De 'eerste' gemeenten

U weet misschien nog wel hoe het allemaal begon: zendeling Johan Smoorenburg werkte in Martinique, toen hij hoorde over de nood op Haiti. Na een bezoek aan het land sprak hij de inmiddels legendarische woorden: 'We moeten zeker iets voor Haiti doen, maar ik ga er echt niet wonen!' Niet lang daarna vertrok hij toch naar Haiti om daar een begin te maken met wat nu Bon Repos is. Toen alleen nog een braakliggend stuk grond, maar met hulp van EO's Metterdaad werden er huisjes gebouwd en kon Johan met zijn team daadwerkelijk kinderen gaan opvangen. Niet alleen Metterdaad stond aan de wieg van de stichting. Een andere groep die vanaf het allereerste begin betrokken is geweest, wordt gevormd door zeven evangelische gemeenten. Zij waren de eersten en zijn vaak nog de ruggengraat van ons werk. In al die jaren heeft hun trouw en gebed ons er doorheen getrokken, ook in periodes dat het moeilijk was.

Het spreekt voor zich dat we enorm dankbaar zijn dat we onder onze donateurs ook kerken en gemeentes mogen rekenen. De betrokkenheid van zo'n grote groep mensen die ons gedenken bij de collecten en tijdens de voorbeden is een grote bemoediging. Wilt u het werk van Hart voor Haiti ook in uw gemeente onder de aandacht brengen? We denken graag met u mee over manieren om dat



te doen. Download bijvoorbeeld eens de folder speciaal voor kerken op onze website!

Robin Vlug, voorzitter Hart voor Haïti



Zondagschool op Haïti

Enitte Altes Erilus is 50 jaar en ze doet het kinderwerk in de kerk. Ze is de vrouw van onze voorganger, waarmee ze 24 jaar getrouwd is. Ze hebben samen 3 kinderen: 2 jongens en 1 meisje tussen de 17 en 22 jaar.

Toen haar man ging werken voor de stichting en ook voorganger werd van de kerk kwam zij voortaan in de kerk op het kinderdorp. Inmiddels gaat ze al weer 7 jaar naar deze kerk. Enitte houdt van kinderen, daarom is ze ook kinderwerker geworden. "Ik vind het heel belangrijk dat kinderen onderwezen en gevormd worden, ook in de Bijbel."

Elke zondagmorgen is er een zondagschool, dit programma vindt plaats voor aanvang van de gewone kerkdienst en begint om 8 uur tot ongeveer kwart voor negen. De kleine kinderen en de jongelui van zowel het kinderdorp als daarbuiten die naar het kinderprogramma komen, blijven ook allemaal in de kerkdienst, ongeacht hun leeftijd.

Enitte is kinderwerker voor een groep kinderen van 9 t/m 12 jaar, in haar klas zitten zo'n 40 kinderen. Het totale aantal kinderen wat de zondagsschool bezoekt is wel 100! Elke zondag leren de kinderen een speciale Bijbeltekst, deze moeten ze uit hun hoofd op kunnen zeggen. "Dit noemen we de 'gouden tekst'. Daarnaast vertellen we Bijbelverhalen en wordt er veel gezongen," vertelt Enitte. In de kerkdienst wordt de gouden tekst door elke klas voorgedragen.

Enitte is zelf opgegroeid in een christelijke familie en op een gegeven moment heeft ze zich bekeerd en laten dopen. "Ik heb een persoonlijke relatie met Jezus en ik wil Zijn woord in de praktijk brengen." Het leukste aan het kinderprogramma vindt Enitte het verrassende van de kinderen: "Het moment dat kinderen vragen stellen en je elke keer weer verbaasd bent over hoe kleine en jonge kinderen vaak al hele intelligente vragen kunnen stellen. Hier word ik elke keer weer door verrast."

Verlof Johan en Wilcie

Van 22 april tot 19 juni is Johan weer in Nederland voor verlof. Hij zal dan door heel het land spreekbeurten geven en vertellen over zijn werk. Alle zondagochtenden zijn inmiddels vol maar doordeweeks is er nog genoeg ruimte en ook enkele zaterdagen zijn nog vrij! Naast dat Johan graag kerken bezoekt vindt hij het ook erg leuk om bij scholen langs te gaan. Lijkt het je leuk als Johan bij jouw school langskomt om te vertellen over alles wat hij meemaakt op Haïti? Laat je school dan snel contact opnemen om een afspraak te maken!

Johan heeft het op zijn hart om met Nederlandse jongeren van gedachten te wisselen over 'Zending in 2018'. Johan zegt: "De velden zijn wit om te oogsten maar arbeiders zijn er weinig, ook nog in 2018."

Het zijn niet alleen zendingen die de stichting goed kan gebruiken maar ook gemotiveerde mensen in ondersteunende taken zijn hard nodig. Wilt u in uw gemeente aandacht aan dit onderwerp besteden, bijvoorbeeld in de tienerclub of jongerenvereniging? Wanneer u Johan uit wil nodigen neem dan contact op met Marja Boom door een e-mail te sturen naar info@hartvoorhaiti.nl of bel naar 06-54326957.



Geiten uitdelen

De hulpverlening na orkaan Matthew gaat ook nog steeds door. Wilcie is hier hard mee aan de slag gegaan en onlangs weer naar het binnenland gereisd om voedsel en geiten uit te delen. Bij het uitdelen van geiten worden er geitenpaartjes uitgedeeld zodat de mensen ook in de toekomst hiervan kunnen profiteren.

De geitenpaartjes zijn uitgedeeld aan mensen die hun dieren hebben verloren in de orkaan. Daarnaast krijgen veel mensen 500 dollar om hun huisjes verder te repareren. De daken hebben wij gemaakt maar vele huisjes zijn ook verder beschadigd. De mensen waren blij en dankbaar en hadden in hun leven nog nooit zoiets meegemaakt.



Zending of sociaal project?

Iemand zei me eens: "Je hebt geen zendingsproject maar een sociaal project." Het klonk een beetje of sociaal werk minderwaardig zou zijn. Nu heb ik gelukkig geen last van complexen en ik weet waarmee we bezig zijn. Nadat ik na Martinique een "kennismakings" bezoek bracht aan Haïti was het me duidelijk dat ik daar absoluut niet naartoe wilde. Echter God verandert mensen en na een tweede bezoek werd ik verliefd op Haïti en was ik zelfs bang dat we geen verblijfsvergunning zouden krijgen.

God heeft ons niet het makkelijkste werk en land gegeven, maar na al deze jaren vraag ik me af waar zijn de mensen met een roeping voor de zending? Waar zijn de mensen die alles achter zich willen laten? Wij vertrokken in januari 1972 zonder enige zekerheid of vast salaris. We hebben nooit spijt gehad dat we die beslissing hebben genomen en God heeft grote wonderen gedaan in ons leven. Door alles heen heeft het evangelie altijd de boventoon gevoerd. We hebben twee goede gemeenten, een Bijbelschool erkend door de regering en honderden kinderen zijn opgegroeid met het evangelie en de liefde van Christus in plaats van met voodoo. Ik heb gedaan wat God van me vroeg en Hij heeft de financiële mogelijkheden gegeven. Hij heeft ons veilig door alle stormen geloodst en nu op 74-jarige leeftijd werk ik nog altijd zo'n 12 uur per dag...

Een Nederlandse bezoeker zei eens tegen mij: "Je zult wel trots zijn op wat je hebt gedaan". Ik hoefde niet na te denken over het antwoord: "zolang er nog een kind op straat leeft of sterft in het ziekenhuis, achtergelaten door een wanhopige moeder, kan ik niet trots zijn. Dan is mijn werk nog niet gedaan."

Hartelijke groeten

Johan en Wilcie Smoorenburg



Uw gebed voor Hart voor Haïti!

- Bid voor de gemeente op het kinderdorp. Dat het een levende gemeente mag blijven.
- Bid voor Johan en zijn team. Voor het verlof van Johan: dat zowel op Haiti als in Nederland alles goed zal gaan.
- Bid voor de voortgang van de wederopbouw. Het gaat met kleine stapjes, maar maakt een wereld van verschil.

www.hartvoorhaiti.nl
www.facebook.com/hartvoorhaiti

Gemeente van het eerste uur: Pinkstergemeente Morgenstond

Hart voor Haiti prijst zich gelukkig met veel gemeentes in haar achterban. Een van de gemeentes van het eerste uur is Pinkstergemeente Morgenstond (PGM) in Gouda. Anja van der Stok is onze contactpersoon in deze gemeente. Anja: "Meer dan 30 jaar geleden klopte Johan aan bij de overkoepelende organisatie van onze gemeente, met het verzoek of de Morgenstond gemeenten zijn werk op Haiti wilden ondersteunen." Het begin van een lange relatie.

"Iedere PGM gemeente vaardigde iemand af in het bestuur van Hart voor Haiti. Samen met Joop Both ben ik een tijd afgevaardigde geweest namens mijn gemeente. Het bestuur bestond in die tijd uit zo'n twintig man." Lachend: "Het waren gezellige maar zeer tijdrovende vergaderingen in De Bilt."

"In juni 2001 ben ik zelf in Haïti geweest. Ik vond Haïti een maf land. Grote trucks, zonder motor-kappen, half door hun as gezakt, spiegels die afgebroken waren. APK-keuringen kennen ze daar niet, als je autopapieren maar in orde zijn en je een rijbewijs hebt. Grote gaten in de weg met mannen er naast met een emmertje grint. Een vlaggetje in



Johan Smoorenburg en bestuursleden Joop Both, Mink van der Zwan en Michel de Kruijff aan de Caribische zee in Haïti.

het gat en een hand die opgehouden wordt voor hun diensten... Ook Haïtianen die je meenamen onder water en naar mooie schelpen snorkelden, op de bodem van de zee. Schelpen die ze er zelf eerst neer hadden gelegd! Ook herinner ik me de romantische restaurantcontainers, met gordijntjes, langs de kant van de weg, in de modder en de chaos."

Nog steeds behoort PGM Gouda tot de trouwe achterban. "We werken in de gemeente met een zending van de maand, twee keer per jaar is Johan aan de beurt. Dan wordt er extra geld ingezameld voor het project. Iedereen doet dan mee, ook bijvoorbeeld de zondagsschool." Anja is ambassadeur voor de stichting in haar gemeente. "Ik zorg voor informatie en gebedspunten vanuit Haïti. Verder verspreid ik de nieuwsbrieven. In het verleden heb ik ook acties gevoerd, we verkochten bijvoorbeeld olieballen en gaven de opbrengst aan Hart voor Haiti. En ook ten tijde van de aardbeving in 2010 hebben we actie gevoerd in Gouda."

Wilt u net als Anja ambassadeur voor Hart voor Haiti worden in uw gemeente? Neem dan contact op met het secretariaat.



29 mei 2001, Anja tijdens het bestuursbezoek aan Haïti (uiteraard zelf gefinancierd).



Kees Goedhart

Zending is niet een liefhebberij van een paar avonturiers, maar een 'must' voor elke christen die ook maar enigszins bewogen is over zijn/haar medemens. Daarom: blijf dit werk steunen!

Comité van aanbeveling

Kees Goedhart
(Zending en Gemeente);
Elly Zuiderveld-Nieman
(duo Elly en Rikkert);
Bert van Leeuwen
(EO-presentator);
Peter Vlug sr. en Else Vlug
(Stichting Opwekking);
Peter Rothuizen
(erevoorzitter Hart voor Haïti);
Prof. dr. Cees Dekker,
(hoogleraar TU Delft).

Bestuur

Robin Vlug, voorzitter
André Siezenga, secretaris
Reinoud Talsma, penningmeester
Ronald Maat
Henk Bosman

Colofon

Redactie

Robin Vlug
Leontine van Dijk
Mariëlle van Holland
Christina de Kok
Anita van der Ree

Opmaak en druk

Stout Grafische Dienstverlening
Gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Donateurscontact

Anita van der Ree
Postbus 23, 2230 AA Rijnsburg
06-543 269 57
info@hartvoorhaiti.nl
www.hartvoorhaiti.nl
K.v.K.nr.: 41152664

Fondation Coeur pour Haïti

Johan Smoorenburg
B.P. 15999
Petion - Ville
Haïti

IBAN: NL76 INGB 000 5361685
(BIC: INGB NL2A)

IBAN: NL24 DEUT 0501162194
(BIC: DEUT NL2N)

Giften t.n.v. Stichting Hart voor Haïti,
Pijnacker