



Leven zoveel mogelijk als in een gewoon gezin

Het dagprogramma in het kinderdorp wijkt niet eens veel af van die van een gemiddeld gezin in Nederland. Alleen de tijdstippen verschillen nogal. Vanwege het klimaat begint voor de kinderen de dag al om half zes 's morgens. In de twaalf woongroepen nemen de tantes de rol van moeder op zich en zorgen voor een zo'n normaal mogelijk gezinsleven. Al zijn het dan wel flinke gezinnen met twaalf tot veertien kinderen.

Net als overal ter wereld spelen de kinderen in het dorp graag buiten, maken huiswerk, doen aan sport of zingen in het zangkoortje. En als Johan door het dorp loopt, hangen ze met zijn twintigen aan zijn broekspijpen. "Ik vind het gezellig dat ze vaak bij ons over de vloer komen voor een spelletje of aandacht. En zelf wip ik geregeld binnen in de huisjes voor een praatje. Vanwege de veiligheid komen de kinderen alleen met onze uitstapjes op zondagmiddag buiten het dorp. Dat is wel jammer, maar kan niet anders."

Ondanks hun achtergrond vertonen de kinderen volgens Johan maar weinig gedragsproblemen. De onschuldige knokpartijtjes tussen de jongens daargelaten, die horen er bij. "Ze komen hier vaak al op jonge leeftijd. En bovendien hebben ze veel veerkracht", verklaart hij. "Maar ze helpen elkaar ook door moeilijke momenten heen." En blijven zeuren om snoep of speelgoed? Dat doen ze hier niet.

Tantes

Het dorp heeft twaalf tantes, een voor elk appartement, en zes reserve tantes. Dit zijn betaalde banen. Ooms zijn er niet in het dorp. "De mannen op Haïti zijn nu niet bepaald de gewenste rolmodellen", zegt Johan daar over. De opvoeding is hier een zaak voor vrouwen. Als een tante advies nodig heeft voor de opvoeding of specifieke problemen bij een kind, kan zij terecht bij de psychologe die dagelijks op het dorp aanwezig is. Ook Wilcie weet vaak goede raad.

Woonruimte

De huisjes zijn ruim genoeg: een woonkamer, drie slaapkamers en twee badkamers. Vanwege het klimaat zijn de mensen meestal buiten. Alleen de matrassen, daar zitten ze wel mee. Er zijn veel langdurige bedplassers en dan is een nieuwe matras op zijn tijd echt nodig.

*Wilt u de uitgebreide versie van dit artikel over het leven in het kinderdorp lezen?
Kijkt u dan op onze website: www.hartvoorhaiti.nl*

Actie: nieuwe matrassen voor de kinderen

De matrassen van de kinderen zijn tot de draad toe versleten. De matrassen liggen hard. De kinderen klagen dat ze er niet goed meer op slapen. Daarom zijn we een actie gestart om geld in te zamelen, zodat Johan Smoorenburg de 160 matrassen zo snel mogelijk kan vervangen. Daarvoor is een totaalbedrag van 7500 US Dollar nodig. Dit komt omgerekend neer op ruim 35 euro per matras.

Schilderen huisjes

Ook zijn de huisjes hard aan een nieuwe verflaag toe. Dat is niet vreemd, want er wordt intensief geleefd, gewoond en gespeeld. En de buitenkant heeft veel te lijden door het tropische klimaat. Ook voor een verfbeurt is een bedrag van 7500 US Dollar nodig.



Helpt u mee zodat Johan Smoorenburg binnenkort 150 matrassen kan aanschaffen en de huisjes laten schilderen? En wilt u nadenken hoeveel kinderen u van een nieuwe matras à 35 euro wilt voorzien? Of misschien kunt u zelfs een huisje à 450 euro voor uw rekening nemen?

Met elkaar kunnen we zorgen voor een goede nachtrust voor de kinderen van Bon Repos en voor aangenaam leven en wonen in geleverde huisjes. U steunt er meteen het werk mee van Hart voor Haïti!

Maakt u uw gift over op bankrekeningnummer (IBAN) NL76 INGB 000 5361685 ten name van Stichting Hart voor Haïti, Zeewolde, met vermelding van 'actie nieuwe matrassen en schilderen huisjes'.

Alvast heel hartelijk dank!

Oog in oog

Iedere keer als ik op Haïti ben, is het weer even slikken. Je komt uit het welvarende Nederland, waar kinderen zich meestal geen zorgen hoeven maken over wat ze zullen eten of wat ze aan zullen trekken. Gelukkig gaan hun problemen vaak niet verder dan hun huiswerk, hun beltegoed of de volgende level van een computerspel. Loop op Haïti over straat en je krijgt een heel ander beeld te zien. Kinderen die niet naar school kunnen, omdat daar simpelweg geen geld voor is. Kinderen die in een armoedig huisje wonen met hun ouders, of alleen met hun moeder of oma. Kinderen die niet veel van hun toekomst verwachten, omdat de mensen in hun omgeving dat ook niet doen.

Hoe heerlijk is het dan om in het kinderdorp deze basale dingen wel te kunnen geven aan 'onze' kinderen! Zij zijn zeker niet zonder problemen, daarom zijn ze tenslotte opgenomen in het dorp. Maar als ze eenmaal ondergebracht zijn bij een tante ziet de toekomst er een stuk hoopvoller uit. De kinderen gaan naar school, ze kunnen naar de kerk. Ze maken vrienden en vriendinnen. Ze krijgen genoeg te eten en hebben kleding om aan te trekken. Een wereld van verschil!

Kinderen in het kinderdorp hebben niet zulke hoge verwachtingen van het huisje waar ze in wonen, of het bed waar ze in slapen. Maar met mijn Nederlandse ogen zie ik wel dat de huisjes nodig moeten worden geschilderd. En dat de matrassen op de bedden vuil en versleten zijn. Wilt u meehelpen om weer een veilig en gezellig thuis voor deze kinderen te creëren?

Robin Vlug
Voorzitter Hart voor Haïti



Darline gebukt onder de gevolgen van een uiteengerukt gezin

Interview door Naomi VanDamme

Sinds de aardbeving in 2010 woont Darline (12) in het kinderdorp. Door het vroege overlijden van haar moeder en de aardbeving werd haar familie uit elkaar gerukt.

Darline heeft het goed op Bon Repos. Ze woont er met andere kinderen en een tante in één van de huisjes en gaat er naar school. Met haar vriendinnetje uit het straatkinderenproject maakt ze veel plezier. Ze vindt het dan ook geweldig om met haar te dansen en samen leuk te praten over meisjesdingen.

Zij hebben veel meer nodig dan onderdak, eten, medische zorg en onderwijs. Juist onze liefdevolle aandacht maakt voor hen het verschil.

Toch voelt Darline zich vaak eenzaam. Vooral op zondag. Dat is bezoekdag voor familieleden, maar voor Darline komt er nooit iemand. Haar moeder overleed in 2006. Daarna werden twee van haar jongere broertjes en zusjes door buitenlandse ouders geadopteerd.



Toen kwam de aardbeving. Darline herinnert zich alles heel precies. "Papa vroeg me of mijn zus en ik ons huiswerk wilden gaan maken. Opeens begon de grond te beven. Papa zei nog dat we moesten gaan staan en wees naar de muur. Wij riepen nog tegen papa, "Pas op papa met de muur". Maar papa antwoordde, "Als God wil dat ik blijf leven, zal ik leven. En als God wil dat ik sterf, dan zal ik sterven". Toen viel de muur op papa. Ook mijn zusje stierf die dag."

Haar vriendin is de enige bij wie Darline zich echt kan uiten over haar verdriet

en eenzaamheid. Gelukkig is zij er altijd en mag zij Darline troosten. In Bon Repos wonen meer kinderen zoals Darline. Zij hebben veel meer nodig dan onderdak, eten, medische zorg en onderwijs. Juist onze liefdevolle aandacht maakt voor hen het verschil.

In Memoriam Karel Prijs

Op 7 januari 2014 is op 84-jarige leeftijd de heer Karel Prijs overleden. Karel Prijs was vanaf de oprichting betrokken bij Hart voor Haïti. Als bestuurslid en afgevaardigde van Evangelische Zendingsgemeente Menorah uit Apeldoorn heeft hij vele jaren het werk met hart en ziel ondersteund. Zijn doel was om de kinderen op Bon Repos een zo goed mogelijk leven te geven. Het bezoek aan het kinderdorp was een van de hoogtepunten in zijn bestuursperiode. In 1998 heeft hij, na 2 jaar waarnemend voorzitterschap het stokje overgedragen.



Haïti is echter nooit uit zijn hart en denken geweest. Het bestuur denkt met warme gevoelens terug aan de bijdrage die Karel geleverd heeft aan het werk van Stichting Hart voor Haïti.

Namens het bestuur, Fred Hanekamp

Elk kind is de investering dubbel en dwars waard!

In ons dorp Bon Repos zorgen wij momenteel voor 160 kinderen. We genieten van hun vrolijkheid. En wij doen ons uiterste best, zodat zij zich lichamelijk en geestelijk gezond kunnen ontwikkelen. Buiten het kinderdorp hebben we ook nog eens 1000 kinderen op onze scholen, en zorgen we voor 42 ouderen. Tel daar nog eens de tientallen volwassenen bij op die we ondersteunen met opleidingskosten en huishuur, en u zult begrijpen dat er maandelijks veel geld nodig is om dit allemaal mogelijk te maken.

Maar juist geld bezorgt ons helaas steeds meer zorgen. Momenteel dichten we het ene gat met het andere en dat kan zo natuurlijk niet lang doorgaan. De bijdrage van € 32,- per kind is eigenlijk allang niet meer toereikend. De werkelijke kosten per maand om een kind in het kinderdorp te kunnen laten wonen bedragen rond de € 125,-. Dat is voor de sponsors te duur en daarom zijn we begonnen met duosponsoring. Maar dat is nog lang niet voor alle kinderen gelukt.

De kinderen merken gelukkig niets van onze financiële zorgen. Wij geven hen nog steeds een veilige plek om te wonen. Het kost ons veel strijd om door te gaan, maar we kunnen niet anders. Het bemoedigt ons ook dat het de meeste kinderen goed gaat die hier hebben gewoond. Elk kind is de investering dubbel en dwars waard.

Wilt U blijven bidden voor ons, en als het mogelijk is, ook financieel wat extra doen?

Wij danken U hartelijk en wensen U Gods zegen toe.

Johan en Wilcie Smoorenburg



Bert van Leeuwen:

“Bewondering hoe dorp vanaf de grond is opgebouwd!”



Bert van Leeuwen maakt al jarenlang deel uit van het comité van aanbeveling voor Hart voor Haïti. “De reden waarom ik dat geworden ben is heel eenvoudig”, zegt Bert daarover. “Ik werd gevraagd. Zo gaat dat. Omdat ik Johan via familierelaties al jarenlang ken heb ik ja gezegd. Natuurlijk wil ik hem op deze manier graag steunen. Ik kan me nog herinneren hoe hij van Martinique naar Haïti ging en daar alles vanaf de grond heeft opgebouwd. Hij is een enorme doorzetter en ik heb er bewondering en respect voor waar dat toe heeft geleid. Er staat nu een prachtig dorp.”

Bert vertelt dat hem de tijd ontbreekt om zich actief in te zetten voor de stichting. Het land ingaan voor lezingen zit er helaas niet in. “Maar ik verbind mijn naam graag aan dit mooie werk. En het doet me goed als daardoor mensen vertrouwen schenken aan Hart voor Haïti.” Gelukkig kwam het er vorig jaar wel van om letterlijk in beweging te komen voor Hart voor Haïti. Bert liep mee aan de sponsorloop Run4Health in Amsterdam. Dat leverde toch leuk een paar duizend euro op. “Of dat een marathon was?” Welnee, het was een loop van acht kilometer, en dat vond ik eerlijk gezegd al een hele prestatie.”

Marie Carmel keerde na 21 jaar terug op het kinderdorp

“Mijn hart gaat uit naar Haïti.”

Als meisje van één werd Marie Carmel (22) geadopteerd uit Haïti naar Nederland. Het jaar voorafgaand aan haar adoptie woonde ze in het kinderdorp van Hart voor Haïti. Onlangs keerde ze terug naar Bon Repos: **“Het kinderdorp is het mooiste en bijzonderste wat ik ooit heb gezien.”**

Marie Carmel, of Marit zoals ze door haar adoptieouders werd genoemd, is nog helemaal vol van haar reis naar Haïti: “Het was een fantastische ervaring voor mij. Van te voren had ik dat nooit gedacht. Ik zag er tegenop om naar Haïti terug te keren, maar aan de andere kant wilde ik het ook heel graag. Ik was bang dat de mensen op Haïti zouden denken: wat komt zij hier doen? Dat ze me een soort sensatiezoeker zouden vinden. En ik was bang voor wat het met mijzelf zou doen.”

Uiteindelijk hakt Marie Carmel de knoop door; ze gaat naar Haïti en terug naar het kinderdorp. “Op het kinderdorp werd ik vooral heel blij. De kinderen die lekker aan het spelen zijn, het relatief goed hebben. Gewoon kind zijn. Maar buiten het kinderdorp was ik wel onder de indruk van de armoede, en het verschil tussen rijk en arm. Dat voor ons hotel mensen in de mooiste kleren stonden te praten, maar dat aan de overkant van de straat kinderen uit de waterplassen dronken. Je zou ze stuk voor stuk mee willen nemen naar Nederland.”

Wat Marie Carmel betreft, blijft het hier niet bij: ‘Ik heb geleerd voor sociaal pedagogisch medewerker en heb jaren in de jeugdzorg gewerkt. Nu wil ik Frans gaan leren om misschien wat te betekenen in Haïti, het liefst op het kinderdorp. Mijn hart gaat uit naar Haïti!’

Meer lezen over hoe deze reis Marie Carmel heeft veranderd?

Ga naar www.hartvoorhaiti.nl voor het uitgebreide interview en haar foto's.



Marjan Baart:

“Het kinderdorp Bon repos is als een parel die zijn licht laat schijnen in Haïti.”

Zestien jaar geleden adopteerden Marjan Baart (47) en haar man Paul uit Dronten een kind uit Haïti. Het zou leiden tot een jarenlange betrokkenheid bij Hart voor Haïti. Ze kozen destijds bewust voor een kind uit Haïti, omdat dit een van de armste landen ter wereld is. Na een lange adoptieprocedure konden ze Ricardo in Haïti in de armen sluiten.

Ricardo en Jivenska

In Nederland groeide Ricardo op met alle zorg die de Nederlandse samenleving biedt. Marjan en Paul vertelden hem over Haïti, en over zijn moeder die hem afstond omdat ze niet in staat was voor hem te zorgen. Ricardo wilde toen graag een zusje in Haïti hebben. Marjan kende Hart voor Haïti van een tv-programma en nam contact op over financiële adoptie. Niet lang daarna stond de foto van een aanstekelijk lachende Jivenska in de

kast, naast die van Ricardo. Marjan: “Zij is een jaar ouder dan Ricardo, ze is een soort zusje voor hem geworden.”

Heftige reactie op aardbeving

Ricardo reageerde heftig op het bericht van de aardbeving in 2010. Zijn moeder woont daar immers en hij maakte zich veel zorgen over haar. Zou ze nog leven, had ze genoeg te eten? Marjan kwam op het idee van een rommelmarkt en de opbrengst was bestemd voor Hart voor Haïti. “Dat gaf ons veel voldoening. Hart voor Haïti spande zich immers ook in voor mensen buiten het kinderdorp. De markt werd een succes en het jaar erop deden we het nog eens.”

Sinds die tijd is Marjan ambassadeur voor Hart voor Haïti in Dronten. Ze schrijft regelmatig in kerkbladen en brengt daarmee het werk bij veel mensen onder de aandacht.

“Ik vind het geweldig hoe Hart voor Haïti al dertig jaar de kinderen opvangt en opleidt en daarmee een stevige basis geeft voor hun toekomst. Het kinderdorp biedt veiligheid, dat is een basisbehoefte voor kinderen. Wanneer de kinderen volwassen zijn, waieren ze als parels uit over Haïti en zullen anderen meenemen in de liefdevolle aandacht die ze zelf hebben ontvangen.”

Marjan Baart



foto van Jivenska



Elly Zuiderveld-Nieman

Ook ik draag Hart voor Haïti een warm hart toe. Elke druppel op de goeie plaats is er één! Bedankt voor ieder die dat beseft. Gods zegen!

Comité van aanbeveling

Elly Zuiderveld-Nieman
(duo Elly en Rikkert)
Kees Goedhart
(Zending en Gemeente);
Bert van Leeuwen
(EO-presentator);
Peter Vlug sr. en Else Vlug
(Stichting Opwekking);
Peter Rothuizen
(erevoorzitter Hart voor Haïti);
Prof. dr. Cees Dekker,
(hoogleraar TU Delft).

Bestuur

Robin Vlug, voorzitter
André Siezenga, secretaris
Reinoud Talsma, penningmeester
Ronald Maat
Henk Bosman
Fred Hanekamp

Colofon

Redactie

André Siezenga
Robin Vlug
Leontine Siezenga
Jurjen Proce
Mieke Kerkhof-Scheenaard (eind-redactie)

Opmaak en druk

Stout Grafische Dienstverlening
Gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Secretariaat

Fransien Mones
Postbus 241, 3890 AE Zeewolde
06-543 269 57
secretariaat@hartvoorhaiti.nl
www.hartvoorhaiti.nl
K.v.K.nr.: 41152664

Johan Smoorenburg

PMB 800 – Code 225
6800 SW 40th Street, Miami
Florida 33155
Smoorenburg2002@yahoo.com

IBAN: NL76 INGB 000 5361685
(BIC: INGB NL2A)

IBAN: NL24 DEUT 0501162194
(BIC: DEUT NL2N)

Giften t.n.v. Stichting Hart voor Haïti,
Zeewolde



Uw gebed voor Hart voor Haïti!

Bid u mee voor het werk van Hart voor Haïti? Bijvoorbeeld voor:

- de dagelijkse aandacht en zorg voor de 160 kinderen van Bon Repos;
- kracht, liefde en wijsheid voor Johan Smoorenburg, de tantes, de leerkrachten en alle overige medewerkers;
- een toenemend aantal mensen dat financieel de schouders onder Hart voor Haïti zet.

Alvast hartelijk dank voor uw gebed!

www.hartvoorhaiti.nl