



Geeft u onze kinderen een veilig thuis?

Veiligheid is een absolute voorwaarde voor het opgroeien van onze kinderen. Met een gevoel van veiligheid leven ze onbezorgd en kunnen ze ongehinderd werken aan hun toekomst. Veiligheid is ook nodig voor onze ouderen, voor de tantes, de medewerkers, het management en Johan en Wilcie.

Die veiligheid wordt bedreigd als we nog meer bewakers moeten ontslaan. We zitten nu op een echt minimum van vier bewakers die nodig zijn voor dag en nacht bewaking van het kinderdorp.

Helpt u mee om de meest noodzakelijke veiligheid te kunnen blijven bieden? Door de koersval van de euro is het geld uit Nederland minder waard. Hierdoor stellen we uw (extra) gift voor ons werk bijzonder op prijs. Mogen we weer op uw gebed en financiële steun rekenen?

U kunt uw gift overmaken naar bankrekeningnummer (IBAN) NL76 INGB 000 5361685 t.n.v. Stichting Hart voor Haïti, Pijnacker. Alvast heel hartelijk dank!



Veiligheid kinderen is grootste zorg

“Mijn grootste zorg is dat de kinderen gekidnapt worden”, zegt Johan. “Dat is hier schering en inslag. En men denkt dat wij wel een mooie losprijs kunnen betalen.”

De mensen zijn bang in Haïti, je kunt zomaar beroofd en vermoord worden. “Kortgeleden is er nog ingebroken bij Pasteur Kesto, terwijl hij met zijn gezin in de kerk was. Hij mag blij zijn dat hij niet thuis was.”

Een schoonzus van Johan is na jaren nog ernstig getraumatiseerd na een roofoverval op haar familie waarbij een dode viel. Het verbaast dan ook niet dat de kinderen niet buiten de veilige muren van het dorp mogen spelen. Dankzij een actie van stichting Westland zijn deze overigens snel na de aardbeving herbouwd. En als het goed is aardbevingproof. De kinderen komen alleen ‘buiten’ tijdens georganiseerde uitjes, waarbij zij per auto worden vervoerd.

“We doen ons best, maar door de crisis moesten we bezuinigen op het aantal beveiligers, we hebben er nu nog maar vier.”

Meisjes mishandeld

Johan vertelt dat de beveiligers al enkele malen inbrekers wisten te verjagen. “Maar een enkele keer weten zij toch binnen te dringen. Een aantal van onze meisjes zijn toen eens door hen mishandeld. We doen ons best, maar door de crisis moesten we bezuinigen op het aantal beveiligers, we hebben er nu nog maar vier. Dat is wel krap voor dag- en nachtbeveiliging.”

Respect voor eigendommen

Naast het geweld van buitenaf, is ook sociale veiligheid geen vanzelfsprekendheid in dit land waar lijfstraffen nog gebruikelijk zijn. En waar weeskinderen een lage sociale status hebben, dat zit in het denken verankerd. “Constant geeft als psycholoog onderwijs aan het lokale personeel over opvoeding. Als straf niet slaan bijvoorbeeld. En respect hebben voor de kinderen, ook voor hun eigendommen. Wilcie leert bij de samenkomsten steeds over het centrale thema uit de Bijbel; heb elkaar lief. Dat is het grote gebod. Die les geldt voor iedereen. Ook weeskinderen zijn geliefde kinderen van God en verdienen respect.”

Kinderen een veilig thuis

Ik kan me nog levendig herinneren hoe door de aardbeving de muren van het kinderdorp grotendeels waren ingestort. De opluchting en dankbaarheid dat alle kinderen de ramp hadden overleefd, had in die dagen uiteraard de overhand. Maar we hadden ook zorgen: het dorp leek niet alleen een ruïne, ook een supermarkt. Mensen liepen in een uit. Natuurlijk vooral om eten te vinden of spullen te pakken die ze konden verkopen. Maar wie kon ons garanderen dat ze de kinderen niets zouden aandoen of hen zouden meenemen?

Als je je veilig voelt, sta je daar verder niet bij stil. Maar als je je ónveilig voelt, beheerst dat je dagen en je nachten. Dat werd maar al te duidelijk door de kleine aardbeving waar het dorp in 2012 mee te maken kreeg. De kinderen raakten meteen helemaal over hun toeren en alle herinneringen aan wat ze hadden gezien en meegemaakt in 2010 werden weer heel concreet. Het illustreert hoe kwetsbaar het gevoel van veiligheid van onze kinderen nog is.

Het is belangrijk dat onze kinderen zich veilig kunnen voelen in het Kinderdorp. Ze hebben vertrouwen nodig om tot bloei te kunnen komen. Om zich te kunnen concentreren op school en zich te kunnen richten op hun toekomst. Het team op Haïti doet er alles aan om deze kinderen een veilig thuis te geven. Hen vertrouwen te geven in de tantes en de andere kinderen op het dorp. Vertrouwen in God, in hun eigen waarde en in een kans op een goede toekomst!

Robin Vlug, voorzitter Hart voor Haïti



Je moet altijd op je hoede zijn

“Soms moeten we de politie erbij roepen, omdat men ons bedreigt of met stenen gooit.” Joseph Orloge (32) is één van de vier bewakers op het kinderdorp. Zes dagen per week, 12 uur per dag bewaakt hij voornamelijk de hoofdingang maar loopt ook geregeld over het kinderdorp en bij de ouden van dagen.

Joseph werkt sinds maart 2013 op het kinderdorp. Hij is trots op zijn werk en voelt zich verantwoordelijk voor de bescherming van de kinderen. “Aan de poort is het de hele dag een komen en een gaan”, vertelt Joseph. Geregeld ‘melden’ zich daar mensen omdat ze iets nodig hebben. “Meestal geld. Als ze dat niet direct krijgen worden ze zeer agressief. Vaak

zijn dat drugsverslaafden. Ze gaan schelden en bedreigen het kantoorpersoneel. Wij moeten dan ingrijpen en die mensen eruit zetten, maar dat gaat echt niet altijd even makkelijk. We moeten wel eens in de lucht schieten om hen af te schrikken of de politie bellen. Gelukkig heb ik nog nooit gericht hoeven schieten.”

“In Haïti moet je steeds op je hoede zijn. Het is een onveilig land. Als je reist met het openbaar vervoer kun je worden beroofd. Ook zijn er veel inbraken. Gisteren raakte een leraar van de school gewond door een kogel en hij ligt nu in het ziekenhuis. Ik ben altijd bang om slecht nieuws te krijgen van familie of over vrienden. Ik hoop dat Haïti nog eens beter wordt, ik zal hier toch mijn hele leven moeten doorbrengen.”

Tekort door lage koers euro

Door de zeer lage koers van de euro ten opzichte van de dollar, staat de financiële situatie van Hart voor Haïti opnieuw onder druk. Ondanks de bezuinigingen en ontslagen eind vorig jaar, lukt het door de val van de euro niet de begroting rond te krijgen. In april 2014 was de euro nog 1,4 dollar waard. In april 2015 staat de koers bijna op 1:1. Er moet dus meer geld naar Haïti overgemaakt worden om dezelfde kosten te kunnen betalen! Wilt u als trouwe donateur daarom extra geven aan Hart voor Haïti zodat we deze koersval en verlies van inkomsten enigszins kunnen opvangen? Alvast hartelijk dank!

We geloven in een veilige toekomst

Haiti is zo ongeveer het armste land ter wereld. Combineer dat met bestuurlijke incompetentie, dictatuur en corruptie en voilà: de chaos is compleet. Haiti is een land waar je je leven niet zeker bent. De geschiedenis van dit eiland in het paradijselijke Caribisch gebied maakt niet vrolijk. De door slavernij uitgebuite bevolking wist zich als eerste los te maken van de Europese kolonisator, dat wel. Maar vervolgens wist men geen raad met de verworven vrijheid. De dictators, staatsgrepen en politieke rellen volgden elkaar op. En om eerlijk te zijn: westerse landen met zakelijke belangen 'hielpen' ook een handje mee om de bevolking eronder te houden.

Op Haiti gaat het om overleven. De wet van de sterkste. Hoe kunnen mensen nog geloven in een hoopvolle toekomst in dit als 'mislukte staat' bestempelde land? En waar een mensenleven niet veel waard lijkt. De kinderen in het dorp hebben voortdurend onze bescherming nodig. Maar meer dan dat; we leren hen dat het leven anders bedoeld is.

We geven hen waarden mee zoals respect, eerlijkheid. We leren de kinderen een beroep, zodat ze een waardig bestaan kunnen opbouwen. En boven alles: we geven hen liefde, een basisbehoefte die we diep in ons meedragen. Soms lijkt het vechten tegen de bierkaai. Maar we hopen en bidden dat onze kinderen het verschil zullen gaan maken op Haiti. Gods zegen en dank voor uw financiële steun en gebeden!

Johan en Wilcie Smoorenburg



Vrijwilligers die zich in Nederland inzetten

Vele vrijwilligers zetten zich in Nederland in voor Hart voor Haiti. Graag zetten we hieronder een paar van hen in de spotlights.

Mieke Kerkhof vrijwilliger nieuwsbrief



"Ik ken Johan Smoorenburg al bijna 30 jaar, omdat hij werd gesponsord door de gemeente in mijn vorige woonplaats. Ik vond hem Superman, wie durft nu wat hij doet? Sinds

twee jaar schrijf ik mee aan de nieuwsbrieven en zorg voor de eindredactie. Fijn dat ik hiermee kan bijdragen aan de stichting."

Marc Leemkuil vrijwilliger ICT en digitale nieuwsbrief



"Ik ben vanuit het hart betrokken bij Haiti, ook omdat ik drie jaar lang op het kinderdorp heb gewerkt. Als vrijwilliger werk ik nu vanuit Nederland aan de website en ICT.

Omdat ik uit ervaring weet waarvoor we bezig zijn, maakt dat het werk zeker de moeite waard."

Anja van der Stok vrijwilliger evenementen en ambassadeur



"25 jaar geleden ben ik begonnen als bestuurslid en inmiddels heb ik allerlei taken binnen de stichting mogen vervullen. Momenteel vooral als ambassadeur voor

onze gemeente, omdat ik denk dat die korte lijntjes heel waardevol zijn."

Leontine van Dijk vrijwilliger communicatie en donateurscontact



"Als vrijwilliger voor de algemene communicatie en op donateurscontact kom ik dagelijks in aanraking met de vele donateurs en vrijwilligers die de stichting kent. Het is

bijzonder om te zien hoe trouw mensen meewerken en doneren, soms al jaren lang!"

Uw gebed voor Hart voor Haiti!

- Bidt u voor de veiligheid van de kinderen, ouders en medewerkers van het kinderdorp? Bid dat de bewakers voortdurend alert blijven en dat ook zij Gods bescherming zullen ervaren.
- Bidt u voor onze kinderen, de tantes, medewerkers, Constant Cloudymir en Johan en Wilcie?
- Bidt u voor onze financiële situatie die vanwege de lage koers van de euro onder druk komt te staan? Bid dat er steeds voldoende zal zijn om in de nood te kunnen voorzien.
- Bidt u ook voor nieuwe vrijwilligers die het team van vrijwilligers in Nederland gaan versterken?

www.hartvoorhaiti.nl
www.facebook.com/hartvoorhaiti

Een vrijwilliger die al jarenlang betrokken is bij de stichting, is Christina de Kok. Met originele ideeën weet ze steeds opnieuw mensen in en om Zoetermeer te bewegen om hun hart te openen voor Haïti. "Ik voel me persoonlijk betrokken bij Hart voor Haïti, omdat ik veel andere vrijwilligers ken en me echt deel van het team voel."

Het begon allemaal toen Christina en haar man een kindje van Hart voor Haïti onder hun hoede namen. "Bij haar eerste verjaardag mailde ik naar Haïti: 'Wat is nou een leuk cadeau om te geven?' Het team suggereerde kinderschoenen, wat me aan het denken zette. Ons adoptiekind zou daar zo uitgegroeid zijn, en de andere kinderen hebben ook schoenen nodig. Zo ontstond het idee om een actie te organiseren om



Christina de Kok: "Ik voel me echt deel van een team."

kinderschoenen bij elkaar te sparen." Later volgde een actie voor matrassen, een belactie voor scholen en rond de aardbeving een schaatsactie.

Die schaatsactie was bijzonder om mee te maken. "We hadden een ijsbaan kunnen regelen, en jongeren konden zich daarvoor laten sponsoren. Ikzelf reed het eerste rondje in mijn rolstoel, wat alleen al 1100 euro opleverde." Het feit dat Christina in een rolstoel zit, weerhoudt haar er niet van

om zich volop in te zetten voor de stichting. "Natuurlijk heb ik mijn handen vol aan mijzelf maar ik ben niet de enige op de wereld. Ik geloof in een God van wonderen, ik geloof dat ik ooit weer zal huppelen. Tot die tijd moet ik het hiermee doen en maak ik gebruik van alle voordelen van mijn rolstoel. Ik heb toch het idee dat mensen daardoor bereidwilliger zijn om mee te werken als ik het vraag. Ik denk dan: mij een biet, ik vraag het ten slotte niet voor mijzelf."

Versterk ons team van vrijwilligers in Nederland

Bij deze nieuwsbrief vindt u de folder met bovenstaande titel. Vanuit Nederland wordt veel werk gedaan door het bestuur en andere vrijwilligers. Maar we hebben meer vrijwilligers nodig die hun schouders onder dit mooie werk willen zetten.

Bent u de vrijwilliger die we zoeken? Lees bijgaande folder en stuur uw motivatie en korte cv naar: info@hartvoorhaiti.nl met vermelding van de bovenstaande vacature die u aanspreekt!

Misschien wilt u eerst even telefonisch contact? Bel dan 06 543 26 957. U kunt zich ook opgeven in de stand van Hart voor Haïti in de Wereld-Expotent tijdens de Pinksterconferentie van Opwekking.

U helpt ons ook door bijgaande folder aan iemand te geven die misschien geschikt en bereid is het vrijwilligersteam in Nederland te versterken. Alvast bedankt!



Kees Goedhart

Zending is niet een liefhebberij van een paar avonturiers, maar een 'must' voor elke christen die ook maar enigszins bewogen is over zijn/haar medemens. Daarom: blijf dit werk steunen!

Comité van aanbeveling

Kees Goedhart
(Zending en Gemeente);
Elly Zuiderveld-Nieman
(duo Elly en Rikkert)
Bert van Leeuwen
(EO-presentator);
Peter Vlug sr. en Else Vlug
(Stichting Opwekking);
Peter Rothuizen
(erevoorzitter Hart voor Haïti);
Prof. dr. Cees Dekker,
(hoogleraar TU Delft).

Bestuur

Robin Vlug, voorzitter
André Siezenga, secretaris
Reinoud Talsma, penningmeester
Ronald Maat
Henk Bosman

Colofon

Redactie

André Siezenga
Robin Vlug
Leontine van Dijk
Jurjen Proce
Mieke Kerkhof-Scheenaard (eindredactie)

Opmaak en druk

Stout Grafische Dienstverlening
Gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Donateurscontact

Leontine van Dijk, Anita van der Ree
Postbus 23, 2230 AA Rijnsburg
06-543 269 57
info@hartvoorhaiti.nl
www.hartvoorhaiti.nl
K.v.K.nr.: 41152664

Fondation Coeur pour Haïti

Johan Smoorenburg
B.P. 15999
Petion - Ville
Haïti

IBAN: NL76 INGB 000 5361685
(BIC: INGB NL2A)

IBAN: NL24 DEUT 0501162194
(BIC: DEUT NL2N)

Giften t.n.v. Stichting Hart voor Haïti,
Pijnacker