



Wij gaan weer naar school!

Ook op Haïti zijn de scholen weer begonnen. De afgelopen twee maanden vakantie zijn zeker geen vakantie voor het team. Buiten het bezig houden van zo'n 80 kinderen die door omstandigheden geen familie hebben of daar niet terecht konden is er nog heel veel ander werk, met name de voorbereidingen voor nieuwe schooljaar.

Net als in Nederland hebben de kinderen voor het nieuwe schooljaar ook weer nieuwe spulletjes nodig. Uiteraard nieuwe schoolboeken, voor de stof die dit jaar behandeld gaat worden. Maar ook veel schooluniformen (verplicht op Haïti) zijn te klein geworden.

Voor 20 dollar kunnen we een boekenpakket of een nieuw uniform aanschaffen, dat is ongeveer 17 euro.

Helpt u ons de kosten te dragen voor het onderwijs aan de kinderen in Bon Repos?

Van basisschool naar universiteit

Lourdine Michel is 19 jaar oud, ze woont op het kinderdorp en heeft onlangs staatsexamen gedaan als afsluiting van de middelbare school. Nu wacht ze, samen met nog 30.000 andere jongeren op Haïti, vol spanning op de uitslag.

Lourdine is als klein meisje al op het kinderdorp gekomen en hier woont ze nog steeds. "Ik ben erg gelukkig hier, mijn moeder kon niet veel voor mij doen maar hier krijg ik alle kansen om verder te komen." Als Lourdine slaagt voor haar staatsexamen dan kan ze naar de universiteit, hier kijkt ze erg naar uit. "Dit is voor mij de kans om mijn dromen waar te maken", zegt ze. "Ik hou van school en met een universitaire opleiding heb ik veel kans op een goede toekomst."

Op het kinderdorp begint de school elke ochtend om 7 uur en eindigt om 2 uur 's middags. Op Haïti hebben ze de gewoonte om aan het begin van de schooldag het eerste couplet van het volkslied te zingen terwijl de vlag van Haïti wordt gehesen. Dit wordt in de eerste plaats voorgeschreven door de wet maar Lourdine staat hier zeker achter. "We doen dit uit respect voor onze voorvaderen die het land hebben bevrijd en daardoor de slavernij hebben afgeschaft tegen de Fransen die het eiland beheerden."

Lourdine's lievelingsleraar is Jean Shackem. "Hij heeft geduld met de leerlingen, legt alles goed uit en is altijd vriendelijk. Zelfs als hij geïrriteerd is zal hij nooit schreeuwen of je beledigen zoals sommige andere leraren." Haar twee goede vriendinnen op school zijn Angeline en Cassandra. Als Lourdine naar de universiteit gaat zal ze wel afscheid moeten nemen van haar vriendinnen die naar andere scholen zullen gaan. "Ongetwijfeld vind ik op de universiteit weer andere vrienden en vriendinnen, het wordt de volgende fase in mijn leven."



Lourdine wil graag advocate worden maar ze heeft ook een tweede keuze en dat is Onderwijsdeskundige. Lourdine weet dat er aan de manier van lesgeven nog veel te veranderen valt. Het schoolsysteem van Haïti dateert nog van 1804 en is nooit veranderd.

Lourdine weet dat ze zichzelf gelukkig mag prijzen dat ze op het kinderdorp is gekomen. Ze heeft nog een boodschap voor de trouwe sponsors van Hart voor Haïti: "Ik wil jullie hartelijk danken voor alles wat jullie voor ons doen. Jullie trouw aan de stichting zorgt ervoor dat ik de kans heb op een beter leven. God zegent jullie daarvoor."

Petje af

Misschien kent u ze ook wel: de spandoeken die Veilig Verkeer Nederland eind augustus altijd boven de weg spant. 'Wij gaan weer naar school', staat erop. Even een herinnering voor andere weggebruikers dat kinderen de straat weer op kunnen schieten en dat jonge, onbezonnen tieners de weg weer onveilig kunnen maken op hun fietsen en opgevoerde brommers.

Op Haiti zijn er natuurlijk ook jonge, onbezonnen tieners. Maar er zijn ook veel tieners die zich er heel erg van bewust zijn hoe ze geboft hebben met hun opleiding. Iedere keer als ik op het kinderdorp kom spreek ik er wel een of twee. En dan ben ik zwaar onder de indruk van deze jonge Haïtianen met grote dromen, die er alles voor over hebben om te bouwen aan een goed bestaan voor zichzelf en hun land. Het geeft me hoop. Als ik hoor over Lourdine, die advocaat of leerkracht wil worden. Advocaat in een land met een groot corruptieprobleem. Leerkracht in een land met 54 procent analfabetisme. Petje af voor dit soort dromen. Petje af voor dit soort meiden. En wat is het fijn dat het kinderdorp en de school hier aan kunnen bijdragen!

Robin Vlug, voorzitter Hart voor Haïti



Directeur van "De Bron"

Rony Dagobert is 58 jaar oud en al 21 jaar in dienst als directeur van de school op het kinderdorp. De school heette oorspronkelijk "De voorziening". Omdat dit een naam is die veel scholen al hadden hebben ze er voor gekozen om de school "La Source" te noemen: De Bron.

Voordat Rony directeur werd van "De Bron" was hij leraar. "Toen ik directeur werd was dit wel even wennen ja. Toch voelde het na een jaar al een stuk vertrouwder", vertelt Rony. Uitdaging is onder andere het gedateerde onderwijssysteem (uit 1804). Inmiddels is het land wel begonnen met het vernieuwen van dit systeem maar er is nog een lange weg te gaan. Ook het contact met de ouders van kinderen die niet goed mee kunnen komen op school is soms lastig. "Iedereen wil dat zijn kind de beste is," legt Rony uit, "maar als kinderen de lesstof niet goed kunnen bijhouden dan roept dit veel onbegrip op bij ouders."

Op "De Bron" zijn alle leraren gediplomeerd, wat voor een slagingspercentage van 90% zorgt. Elders in het land is dit 25%! Zo'n 500 leerlingen van de school komen van buiten het kinderdorp. De meeste van hen komen uit arme gezinnen en ouders brengen grote offers om hun kinderen naar school te kunnen sturen. De schoolcontributie is niet zo hoog maar alle benodigdheden zoals uniformen, schooltassen en vooral de lesboeken kosten veel geld.

In de eerste plaats is "De Bron" een evangelische school, de Bijbel wordt gelezen en behandeld en er wordt gebeden en gezongen. Ook worden normen en waarden aangeleerd en dankzij het strenge beleid van de school komt criminaliteit er weinig voor. Rony moet toegeven dat directeur zijn niet altijd leuk is. "Ik zou het eerder bevredigend noemen. De kinderen en jongelui helpen we slagen in hun leven en daar mag ik een bijdrage aan leveren."

Terugblik zomerkamp

We zijn dankbaar dat we ook dit jaar met de kinderen op kamp konden gaan. Dit keer naar Cap-Haïtien: 240 kilometer van Bon Repos. Cap-Haïtien is een historische stad met de citadel, een groot fort. Henri Chistoffe bouwde dit fort na de onafhankelijkheid in 1804 uit angst voor een eventuele terugkeer van de Fransen. Vervolgens riep hij zich uit tot koning. Voor de kinderen was het bezoek aan de citadel een bijzondere gebeurtenis. Het is het enige belangrijke monument dat nog bestaat op Haïti.



Jong en oud steunt het goede doel

Vic van Heeswijk is opa van vier Haïtiaanse adoptiekinderen: Chrislande, Guerlouse, Jeannot en Djoudens Duterloo. Afgelopen 15 juli mocht Vic zijn 85^{ste} verjaardag vieren en als cadeau koos hij ervoor om de genodigden te vragen een donatie te doen voor stichting Hart voor Haïti. Door deze gulle actie heeft Vic het mooie bedrag van 1892 euro bij elkaar gebracht.



Samen met zijn vrouw heeft Vic zijn verjaardag groots gevierd met zo'n 80 genodigden, bestaande uit familie, vrienden en kennissen. Een van zijn Haïtiaanse kleinkinderen, Chrislande (19 jaar), heeft de organisatie van dit feest mede mogelijk gemaakt en zij stuurde ook de kleinkinderen aan die hielpen met bedienen en opruimen.

Doordat Chrislande nog zusjes en een broertje heeft die op het kinderdorp wonen is er contact ontstaan met stichting Hart voor Haïti. De stichting heeft een goede indruk gemaakt op Vic en zijn familie en daarom steunen ze het project ook graag. "Ik weet hoe hard het daar nodig is", aldus Chrislande.

Vic is erg blij met het bedrag wat bij elkaar is gebracht. "Toen we aan het eind van de avond 1892 euro hadden ontvangen was het nogmaals groot feest! Een flinke bijdrage aan het mooie werk van Hart voor Haïti!"

Doe ook mee! We zoeken jou!

Hart voor Haïti zoekt met spoed een vrijwilliger voor de financiële administratie en een redacteur voor de nieuwsbrief. Meld je aan via info@hartvoorhaiti.nl en ontdek hoeveel voldoening het kan geven om je tijd beschikbaar te stellen voor zo'n prachtig werk!



Uw gebed voor Hart voor Haïti!

- Bid voor een goede start van het nieuwe schooljaar, ook voor leerlingen die voor het eerst naar school gaan
- Bid voor wijsheid voor het bestuur en de vrijwilligers hier in Nederland en natuurlijk voor het team op Haïti
- Bid voor ruimte voor de Heilige Geest op het kinderdorp, zowel in de kerk als daarbuiten

www.hartvoorhaiti.nl
www.facebook.com/hartvoorhaiti

Beste vrienden,

Schoolopleiding is de enige mogelijkheid om verder te komen in het leven, overal, en zeker voor Haïti. Toen ik hier kwam 35 jaar geleden was er 80% analfabetisme, 2 op de 10 kinderen gingen naar school, nu vandaag de dag is dat nog rond de 55%. Haïti is iets vooruit gegaan maar niet genoeg en er ligt hier voor Hart voor Haïti nog een grote taak.

Onze scholen, kleuterschool, lagere school, en hogere school, staan heel goed bekend. Het slagingspercentage voor de verschillende examens ligt hoger dan de andere scholen. Voor het laatste examen voor je naar de universiteit kan, ligt dat landelijk op 23%. Wij hebben een slagingspercentage van 90%. De reden daarvan is dat we inzien dat een goede en serieuze aanpak van de school absoluut nodig is.

Veel schooltjes hebben geen gekwalificeerd personeel, vaak leraren die een paar jaar meer school hebben gehad dan de kinderen aan wie ze les geven, omdat leraren met een lerarenopleiding te duur zijn. Wij hebben allemaal leraren met een (soort) pabo opleiding, de officiële lerarenopleiding op Haïti. De school kost ons daarom ook veel geld en het is elk jaar weer moeilijk om dat geld bij elkaar te krijgen. Zonder onze achterban zijn we dus niets en dat realiseren we ons elke dag. Bedankt voor uw steun!

Johan en Wilcie Smoorenburg

P.S. 2 jaar zijn we door lichamelijke problemen niet in Nederland geweest voor ons werkverlof. We hopen half april tot half juni volgend jaar voor 2 maanden in Nederland te zijn en weer rond te gaan voor allerlei activiteiten, spreekbeurten, presentaties en scholen. De juiste data zullen binnenkort bekend gemaakt worden, en natuurlijk hopen we u dan ergens in Nederland te ontmoeten.





Ameland spaart mee voor Hart voor Haïti

De achterban van Hart voor Haïti zit vol met creatieve mensen. Zo ook Liesbeth Dul die op Ameland woont. In haar atelier maakt ze prachtige producten, onder andere van keramiek, waarvan het grootste deel van de opbrengst voor Hart voor Haïti is bestemd. Samen met haar man Jan is zij een enthousiaste ambassadeur voor de stichting.

Onlangs was bestuurslid Henk Bosman te gast op Ameland. In de openluchtdienst die Liesbeth en Jan helpen organiseren, was de opbrengst van de collecte voor de stichting bedoeld. Henk mocht vertellen over ons werk op Haïti en kreeg het prachtige bedrag van 700 euro mee voor Hart voor Haïti.

Krattenactie levert 63.000 euro op

‘Ik ben eigenlijk met Hart voor Haïti opgegroeid. Toen ik net geboren was heb ik zelfs geen enkel kraamcadeau gekregen, omdat alle gasten gevraagd was een gift aan Hart voor Haïti te geven!’ Lachend vertelt Koen Heyl, directeur van W.K. Heyl jr. bijv. over zijn levenslange relatie met de stichting. ‘Hart voor Haïti stond dus altijd wel op ons giftenlijstje maar met deze actie konden we op een bijzondere manier iets voor de stichting doen.’



De actie waar Koen het over heeft, is de krattenactie die zijn bloemengroothandelsbedrijf afgelopen jaar heeft gehouden. ‘Wij leveren bloemen aan klanten in plastic kratten, die steeds worden hergebruikt. Onlangs hebben we nieuwe kratten geïntroduceerd, die lichter en minder lawaai-erig zijn. We besloten de oude kratten te verkopen en de opbrengst aan een goed doel te schenken. Daar is enthousiast gebruik van gemaakt, door zowel klanten als concurrenten.’

Uiteindelijk levert de hele actie 126.000 euro op, die wordt verdeeld tussen Hart voor Haïti en International Justice Mission (IJM), een organisatie die vecht tegen slavernij. Koen: ‘Het was in de periode dat orkaan Matthew net grote delen van Haïti had verwoest. Rond diezelfde tijd hoorden we van de gezondheidsproblemen van Johan Smoorenburg en de financiële uitdagingen waar de stichting mee te maken heeft. De keus voor Hart voor Haïti was toen snel gemaakt.’

‘Het was het idee van IJM om ook op deze manier ruchtbaarheid aan de actie te geven. Zelf ben ik meer van ‘laat uw rechterhand niet weten wat uw linkerhand doet.’ Maar een deel van hun werk is mensen bewust maken van het probleem dat slavernij er nog steeds is. Vandaar alle publiciteit. ‘Die publiciteit bestond onder andere uit een officiële overhandiging van de cheque met het indrukwekkende bedrag. Namens Hart voor Haïti was bestuursvoorzitter Robin Vlug met zijn vrouw aanwezig.



Kees Goedhart

Zending is niet een liefhebberij van een paar avonturiers, maar een ‘must’ voor elke christen die ook maar enigszins bewegen is over zijn/haar medemens. Daarom: blijf dit werk steunen!

Comité van aanbeveling

Kees Goedhart
(Zending en Gemeente);
Elly Zuiderveld-Nieman
(duo Elly en Rikkert);
Bert van Leeuwen
(EO-presentator);
Peter Vlug sr. en Else Vlug
(Stichting Opwekking);
Peter Rothuizen
(erevoorzitter Hart voor Haïti);
Prof. dr. Cees Dekker,
(hoogleraar TU Delft).

Bestuur

Robin Vlug, voorzitter
André Siezenga, secretaris
Reinoud Talsma, penningmeester
Ronald Maat
Henk Bosman

Colofon

Redactie

Robin Vlug
Leontine van Dijk
Mariëlle van Holland
Christina de Kok

Opmaak en druk

Stout Grafische Dienstverlening
Gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Donateurscontact

Anita van der Ree
Postbus 23, 2230 AA Rijnsburg
06-543 269 57
info@hartvoorhaiti.nl
www.hartvoorhaiti.nl
K.v.K.nr.: 41152664

Fondation Coeur pour Haïti

Johan Smoorenburg
B.P. 15999
Petion - Ville
Haïti

IBAN: NL76 INGB 000 5361685
(BIC: INGB NL2A)

IBAN: NL24 DEUT 0501162194
(BIC: DEUT NL2N)

Giften t.n.v. Stichting Hart voor Haïti,
Pijnacker

