



De toekomst van de stichting

Een visie met heldere doelen

In de jubileumeditie van de nieuwsbrief hebben we veel mogen laten zien van het werk van Hart voor Haïti. Hoe het allemaal begon en wat we allemaal hebben bereikt. In deze nieuwsbrief willen we niet terugkijken maar vooruitkijken. We geloven dat de stichting een toekomst heeft maar dat het werk er wel anders uit moet zien om te overleven. Er is verandering nodig.

Recent woonde Robin een presentatie bij van World Vision. "Wat ik daarvan geleerd heb is dat het stellen van duidelijke en haalbare doelen nodig is om gemotiveerd te blijven", vertelt Robin. "En vooral niet door de waan van de dag de focus te verliezen." Op Haïti zijn we nu al meer dan 42 jaar bezig en de lijst van behaalde doelen is lang. Los daarvan is het effect van onze aanwezigheid op Bon Repos enorm geweest voor zeker 850 jonge mensen, die vaak als kind bij ons kwamen en daar een christelijke opvoeding mochten krijgen.

Nieuw leiderschap

Wat we wel zien aankomen, is dat Johan steeds ouder wordt. Logischerwijs zal hij binnen enkele jaren de leiding moeten overdragen aan nieuw leiderschap. "Enkele jaren geleden hebben we het idee om vervanging voor hem te vinden losgelaten", legt Robin uit. "We zijn van mening dat een project als Hart voor Haïti het verdient om door lokaal leiderschap verder geleid te worden. Een uitdaging is dan om de juiste mensen te vinden, die loyaal en gedreven zijn en het niet enkel als hun werk zien maar ook echt

de roeping hebben om met dit mooie project wat te betekenen voor hun eigen volk. Ook is het voor ons als bestuur belangrijk naar hen te luisteren wat volgens hen nodig is en daarnaast haalbaar. We geloven dat we inmiddels een mooie groep betrokken mensen hebben gevonden."

Uit de gesprekken met het lokale bestuur kwamen de volgende doelen en het bestuur in Nederland gaat zich inzetten om dit samen met hen te realiseren:

- De school openhouden en kinderen uit de regio de kans bieden om goed onderwijs te ontvangen. Daarbij de leiding van de school, inclusief de financiële verantwoording neerleggen bij een Haïtiaans team.
- Het studiefonds beschikbaar houden voor enkele briljante studenten en hen zo de mogelijkheid bieden verder te studeren.
- De dagelijkse verantwoording voor de jonge kinderen die nog op het project wonen, hen een veilige christelijke opvoeding geven en leiden naar volwassenheid.
- Minstens 10% van het beschikbare budget besteden aan diaconale hulp, zoals hulp aan jonge alleenstaande moeders.
- De laatste ouden van dagen blijven verzorgen en liefde en aandacht geven, maar geen nieuwe mensen meer aannemen. Dit project is helaas te kostbaar geworden voor ons.
- De kerk en de Bijbelschool blijven faciliteren maar ook onder Haïtiaans leiderschap.

Een betere toekomst

Tijdens de afgelopen verkiezingscampagne werd ons vaak een betere toekomst beloofd. In een verkiezingsdebat werd aan een vraagsteller uit het publiek beloofd dat haar probleem binnen vier jaar zou worden opgelost. De reactie? 'Dat is te laat! We hebben nu acute problemen, we hebben nu hulp nodig.' Dat is precies hoe het is, sommige noden kunnen geen jaren wachten op oplossingen. Jarenlange armoede is niet simpel op te lossen, maar dagelijks hongerdlijden en geen toegang tot medische hulp kan mensenlevens kosten.

Op Haïti worden we ook dagelijks geconfronteerd met deze vraagstukken. Zelfs als christelijke hulporganisatie kunnen we heel weinig doen aan de instabiele omstandigheden die de armoede veroorzaken. Jarenlang bouwen we al aan betere toegang tot onderwijs en betere levensomstandigheden voor kansarme kinderen. We hopen en bidden dat deze nieuwe generatie mee mag helpen het land Haïti op te bouwen tot een menswaardig land om in te leven.

De uitdaging waar we altijd mee te maken hebben is: waar geven we onze beperkte hulp aan? We willen altijd liever een hengel geven dan een vis, bij wijze van spreken. Maar als er honger of acute nood is, dan is een vis - directe hulp - soms meer nodig. Jezus gaf aan zijn discipelen de opdracht om te zien naar de weduwen en wezen, de kansarmen in die tijd. Hij zei ook dat ze hen moesten kleden als ze naakt waren en te drinken geven als ze dorst hadden. Diaconie in onze wereld heeft een andere inhoud gekregen. De overheid in onze westerse wereld heeft veel van de taken van omzien naar de armen overgenomen. Armoedebestrijding is een belangrijk onderwerp, maar de overheid van Haïti functioneert niet, dus zijn velen aangewezen op hulporganisaties. Als hulporganisatie is het nodig om er ook te zijn als er acute nood is. En de opdracht van Jezus aan Zijn discipelen is dan ook de opdracht aan ons.

**Robin Flug, voorzitter
Hart voor Haïti.**



U ziet dat de focus iets anders is komen te liggen en meer gericht op onderwijs en hulp en ondersteuning bij de vaak zware levensomstandigheden.

Natuurlijk zal de stichting zich in Nederland blijven inzetten om bovenstaande doelen zoveel mogelijk te behalen, maar helaas hebben we net als veel van onze bevriende andere organisaties te maken met teruglopende inkomsten. Er zijn veel goede projecten wereldwijd en de concurrentie is soms moeilijk. "Daarom zijn we zo enorm blij met u als onze stabiele achterban. Niet alleen omdat u betrokken bent bij en geïnteresseerd in ons werk maar ook omdat u financieel bijdraagt om dit alles mogelijk te maken. We hopen en bidden dat dit mooie werk door mag gaan en tot zegen mag zijn voor velen op Haïti, ook als er andere tijden zullen aanbreken", sluit Robin af.



Aan de start van elke schooldag wordt de vlag van Haïti gehesen.

Bidt u met ons mee?

- **Blijf bidden voor bescherming binnen de muren van het kinderdorp.**
- **Bid voor de gevaarlijke situatie in het land.**
- **Bid dat hulp van buitenaf nu snel mag komen.**
- **Bid dat Johan en Wilcie snel weer terug kunnen keren naar Haïti.**
- **Bid voor de toekomst van de stichting.**
- **Dank God dat Johan in Nederland zoveel gemeenten mag bezoeken.**
- **Dank God voor de veiligheid op Bon Repos en dat vluchtelingen hier een veilige plek hebben gevonden.**

"Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar."

Kolossenzen 4:2

**"We wensen jullie
fijne feestdagen
en een gelukkig
en gezegend 2024!"**





Alexandra Nestan

Studie: Verpleegkundige

Studieduur: 5 jaar

Begonnen in: 2022

Alexandra Nestan (22 jaar) studeert voor verpleegkundige aan de grootste medische school op Haïti. Ze is geselecteerd voor een studiebeurs vanwege haar talent en betrokkenheid op school.

Sinds de scheiding van haar ouders woont Alexandra bij haar tante in huis samen met nog andere ooms, tantes, neefjes en nichtjes. Er komt maar weinig geld binnen in deze familie en Alexandra is eraan gewend om soms dagen niks te eten. "Dit is niet makkelijk, maar ik zie het maar als een uitdaging in het leven die mij sterker zal maken", vertelt ze. Ook motiveert het haar om hard te werken en te studeren zodat ze uit deze situatie kan komen.

Op school deed Alexandra altijd al haar best en ze had het ook goed naar haar zin. Haar lievelingsvakken waren filosofie, biologie en literatuur. Graag hielp ze ook haar klasgenoten met studeren voor examens. Toen ze drie jaar geleden van de middelbare school kwam begon ze op een publieke universiteit met studeren. Door haar financiële problemen lukte het haar echter niet om hier vooruit te komen. "Deze studiebeurs is daarom echt een uitkomst. Ik zit nu op de juiste plek met de juiste begeleiding en alles is goed geregeld", vertelt Alexandra. Ook is ze erg blij dat ze voor verpleegkundige kan studeren. "Dit wilde ik al toen ik nog klein was. Het geeft mij de kans om anderen te helpen maar dan wel op een liefdevolle manier, wat je vaak wel anders ziet in de meeste ziekenhuizen hier."

Dankzij de studiebeurs ziet Alexandra zichzelf in 10 jaar als een rolmodel voor jonge mensen die anderen helpt om iets te bereiken in het leven, net zoals zij nu geholpen wordt. "Deze studiebeurs geeft mij zoveel hoop! Juist op het moment dat ik de controle over mijn leven leek te verliezen kwam dit op mijn pad en ik ben zo dankbaar", aldus Alexandra.



Samuel Doristin

Studie: Accountant

Studieduur: 5 jaar

Begonnen in: 2022

Samuel Doristin (20 jaar) studeert voor accountant op een economische hogeschool. Hij deed het altijd erg goed op school en hielp al vroeg andere scholieren met wiskunde, scheikunde en natuurkunde. Dankzij zijn talent en omdat hij de financiële hulp nodig had werd Samuel geselecteerd voor het studiebeursprogramma.

Samuel is opgegroeid in Cité-Soleil en hier heeft hij tot aan de middelbare school gewoond. In 2012 overleed zijn moeder. Zijn vader heeft altijd hard zijn best gedaan om voor het gezin te zorgen en hen ook te beschermen tegen het geweld om hen heen. Nu woont Samuel bij zijn oudere broer Lucson (43 jaar) in huis. Hij is erg blij met het studiebeursprogramma van de stichting. "Het geeft jonge mensen zoals ik – die geen geld hebben om te studeren – een kans om een opleiding te volgen. Ik ben ervan overtuigd dat deze kans me helpt om vooruit te komen in dit leven. Het is echt een droom die uitkomt", vertelt Samuel. Zijn ouders hebben niet de financiële middelen om hem te laten studeren. Dus zonder deze studiebeurs had hij nooit kunnen gaan studeren. Dat motiveert hem ook enorm om goed zijn best te doen. "Ik geloof dat een opleiding mij kan helpen slagen in dit leven. Het geeft mij de mogelijkheid om uit de moeilijke situatie te komen waar ik nu in leef."

Met hulp van de studiebeurs ziet Samuel zichzelf in 10 jaar als een succesvol accountant. Hoewel Samuel graag vooruit wil komen in het leven wil hij zeker ook teruggeven aan de gemeenschap waarbinnen hij leeft. "Het is mijn doel om een positieve invloed te hebben in mijn omgeving door hier actief betrokken te zijn en door kinderen te helpen die net als ik zijn opgegroeid in Cité-Soleil, vooral in hun persoonlijke ontwikkeling." Veel mensen zijn van mening dat jongeren uit de achterbuurten van Cité-Soleil geen toekomst hebben maar Samuel deelt deze mening absoluut niet. "Iedereen kan wat bereiken in zijn leven, kijk maar naar mij en naar de kans die ik nu krijg. Ik bewijs het tegendeel!"

Een verontrustend jaar

Beste vrienden,

Wanneer u dit blad leest is er alweer een jaar voorbij. Voor vrijwel iedereen is er dit jaar op verschillende gebieden veel veranderd en velen maken zich ongerust over de toekomst. We zien als christenen dat de woorden die door Jezus gesproken zijn beginnen uit te komen. En de ontwikkelingen van de laatste tijd kan niemand tegenhouden.

Ook voor Wilcie en mijzelf zijn er het afgelopen jaar (tijdelijk) ingrijpende veranderingen gekomen. De situatie op Haïti is nog nooit zo gevaarlijk geweest door de zwaarbewapende bendes die vrijwel geheel Port au Prince in handen hebben en grote delen van het land. Het is daarom voor ons onmogelijk om op Haïti te zijn. We hebben wel de hoop dat we in de loop van volgend jaar weer terug kunnen, omdat er een leger wordt samengesteld om de rust op Haïti terug te brengen. Mijn vrouw Wilcie mag niet langer dan drie maanden in Nederland verblijven en dus reizen we elke 3 maanden heen en weer tussen Nederland en de Dominicaanse republiek. We gebruiken onze tijd in Nederland goed en mogen tot zegen zijn voor velen. Vrijwel elke zondag spreken we in gemeenten, geven we presentaties en doen we vele bezoeken. We zijn blij dat we ondanks mijn 80 jaar nog zo actief kunnen zijn. We bidden en hopen dat we dit nog vele jaren mogen doen, ook op Haïti, waar we naar uitzien.

Hoe gaat het werk op Haïti?

Tijdens de vele ontmoetingen die we hebben in Nederland stellen mensen ons vaak de vraag: "gaat het werk nog wel door terwijl jullie er niet zijn"? Een logische vraag maar laat me u geruststellen. Want samen met ons bestuur hebben we allang maatregelen genomen om een situatie als deze het hoofd te bieden. We spreken al langer over het feit dat ik ouder word en dat het werk ook zonder mij door moet gaan. We hebben op Haïti zeer capabele mensen die het werk leiden. Wilcie en ik hebben dagelijks contact met hen en samen met ons worden er besluiten genomen die nodig zijn door de huidige situatie, waarbij er constant gevaar is.

Toch gaat alles - aangepast naar de omstandigheden - gewoon door. De scholen zijn open, de kerk en het kantoor functioneert en op het kinderdorp hebben we buiten de kinderen, ouden van dagen en de gehandicapten, zo'n 35 mensen

opgenomen die gevlucht zijn voor het geweld van de bendes. We hebben nog steeds zo'n 120 mensen die in dienst zijn van de stichting op Haïti. We hebben een grote verantwoordelijkheid voor al deze mensen. Haïti heeft ons meer nodig dan ooit tevoren en daar hebben we uw gebeden en steun ook hard voor nodig.



De gehandicapten die op Bon Repos een veilige haven hebben gevonden.



De groep bejaarden die nog op Bon Repos woont.

We danken u hartelijk voor uw trouw en vertrouwen door de jaren heen en wees ervan verzekerd dat dit werk door zal gaan, ook als ik persoonlijk niet alles meer kan doen. Wilcie en ik wensen u allen gezegende kerstdagen en een voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar.

Hartelijke groeten en zegenwensen,
Johan en Wilcie Smoorenburg



Elly Zuiderveld-Nieman

Ook ik draag Hart voor Haïti een warm hart toe. Elke druppel op de goeie plaats is er één! Bedankt voor ieder die dat beseft. Gods zegen!

Comité van aanbeveling

Kees Goedhart
(Zending en Gemeente);
Elly Zuiderveld-Nieman
(duo Elly en Rikkert);
Bert van Leeuwen
(EO-presentator);
Prof. dr. Cees Dekker,
(hoogleraar TU Delft).

Bestuur

Robin Vlug, voorzitter
André Siezenga, secretaris
John de Vries, penningmeester
Ronald Maat

Colofon

Redactie

Robin Vlug
Mariëlle van Holland (vanhollandschrijft.nl)
Christina de Kok

Opmaak en druk

Stout Grafische Dienstverlening
Gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Donateurscontact

Anita van der Ree, Marja Boom
Postbus 91, 2840 AB Moordrecht
06-543 269 57
info@hartvoorhaiti.nl
www.hartvoorhaiti.nl
K.v.K.nr.: 41152664

IBAN: NL76 INGB 000 5361685
(BIC: INGB NL2A)

Giften t.n.v. Stichting Hart voor Haïti,
Amstelveen

www.hartvoorhaiti.nl
www.facebook.com/hartvoorhaiti
www.instagram.com/hartvoorhaiti

