

# De jeugd heeft de toekomst

## Ricardo Christophe

**Studie: Politieke Wetenschappen**

**Studieduur: 5 jaar**

**Begonnen in: 2022**



**Ricardo Christophe (23 jaar) is geboren in Port-au-Prince. Zijn ouders zijn gescheiden toen hij nog jong was waarna hij bij zijn moeder in de stad kwam te wonen. In augustus 2024 is hun woning in Carrefour-Feuille door gewapende bendes in beslag genomen. Ricardo en zijn moeder hadden geen andere keuze dan te vertrekken zonder hun bezittingen. Sindsdien delen ze een woning met acht andere familieleden in Fort-National, een andere wijk in Port-au-Prince.**

**F**inanciële moeilijkheden zijn de dagelijkse realiteit voor Ricardo. Zijn vader kan niet regelmatig in geld voorzien door zijn lage inkomen. Het geld dat hij via de beurs krijgt om naar school te kunnen reizen gebruikt hij daarom ook gedeeltelijk om eten van te kopen. "Ik weet niet wat ik anders moet doen", vertelt Ricardo. "Mijn moeder kan ook geen werk vinden." Dit alles maakt de situatie waarin hij momenteel leeft erg moeilijk.

Voorheen ontving hij een halve studiebeurs om te kunnen studeren aan de nieuwe hogeschool van de Universiteit van Port-au-Prince (NCUP). Deze studiebeurs was noodzakelijk omdat zijn ouders het maandelijkse schoolbedrag niet konden betalen. Op deze school blonk Ricardo vooral uit in de literaire vakken zoals geschiedenis, Frans en filosofie. In de vakken waarin hij goed was hielp hij ook zijn medestudenten met studeren door studiesessies te organiseren.

"Na de hogeschool wilde ik mezelf aanmelden bij de openbare universiteit. Maar hier werd ik niet toegelaten omdat ik het toelatingsexamen niet kon betalen", vertelt Ricardo. Nu studeert hij Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Port-au-Prince. "Dankzij de studiebeurs die ik via de stichting krijg! Een prachtige kans want zonder had ik niet verder kunnen studeren." Ricardo is erg dankbaar voor deze kans en ook zijn moeder is erg blij dat Ricardo nu in de gelegenheid is om te studeren.

Met de studie die hij nu volgt hoopt Ricardo een verschil te kunnen maken in zijn land. "Het is mijn droom om diplomaat te worden of een invloedrijke politicus." Daarnaast is het ook zijn verlangen om meer betrokken te raken in de gemeenschap waar hij is opgegroeid en de mensen daar zo te kunnen steunen. "Op deze manier wil ik wat doorgeven van de hoop en de kansen die ik ontvangen heb", sluit Ricardo zijn verhaal af.

## Toekomst van hoop

*Ligt het aan mij of is de grens tussen oorlog en vrede altijd al zo fragiel geweest in de wereld?*

*Slechts enkele, vrijwel altijd mannelijke, wereldleiders nemen besluiten die grote gevolgen hebben voor de veiligheid van miljoenen mensen. Honderdduizenden sneuvelen in gevechten en in zinloze conflicten. Door het internet en social media krijgen we ook alles direct mee. Veel verslagen over bombardementen en vernielingen rollen zo onze huiskamers binnen. Niets blijft verborgen.*

*Ik vermoed dat er, zolang de mensheid bestaat, al sprake is van gevechten en onderdrukking. De wereld is daarin weinig veranderd. Alleen waar je er vroeger wellicht geen weet van had, kan je er nu niet meer omheen.*

*Ook op Haïti is er eigenlijk altijd al onderlinge strijd geweest tussen verschillende groepen. Dit altijd met als doel om er zelf beter van te worden. Vaak zijn onschuldige kinderen hiervan de dupe. Als stichting hebben we niet de illusie dat we aan deze strijd een einde kunnen maken. Wat we wel kunnen doen is hoop geven. Hoop op een betere toekomst. Dit doen we door kansen te bieden aan jonge mensen om zich te kunnen ontwikkelen zodat ze zich wellicht aan armoede kunnen ontworstelen. Zo creëren we de kans op een toekomst waarin we later bestuurders en steunpilaren voor Haïti mogen leveren voor een betere toekomst.*

*Ondanks de soms sombere situatie is het belangrijk om een hoopvol evangelie te prediken. Een boodschap waarmee we troost, hoop en kansen brengen. Bid met ons mee dat we deze boodschap kunnen blijven brengen en dat er spoedig een keer mag komen in het lot van dit arme geteisterde land.*

*Robin Vlug, voorzitter Hart voor Haïti.*



## EVEN VOORSTELLEN

### Jean Claude Tess

**In de vorige nieuwsbrief zijn we begonnen om het lokale bestuur op Haïti aan u voor te stellen. Vandaag laten we Jean Claude Tess (61 jaar) verder aan het woord. Hij werkt met de kinderen en jongelui, vooral op geestelijk gebied en met kerkelijke activiteiten. Ook houdt hij toezicht op de school.**

Van 2011 tot 2016 werkte Jean Claude ook al voor de stichting. Toen als toezichthouder op school. Nu zit hij sinds 4 jaar bij het lokale bestuur van het kinderdorp. "Ik ben medeverantwoordelijk voor wat hier gebeurt met de kinderen en de oudjes wanneer er problemen zijn", licht hij toe. Sinds hij deze baan heeft woont hij in een appartement boven het kantoor van de stichting. "Ik woon hier alleen maar ik ben wel getrouwd en ik heb ook een dochter. Zij wonen momenteel in het binnenland vanwege het gevaar."

Nu Johan en Wilcie niet op het project zijn valt het onder zijn taken om het werk van de stichting te coördineren. Dit samen met de andere verantwoordelijken, zoals Mr. Kesto en Shedeline en onder begeleiding van Johan en Wilcie met wie hij regelmatig telefonisch contact heeft. Dat Johan en Wilcie er nu niet zijn maakt de werkzaamheden wel eens lastig. "Het is echt een uitdaging en elke dag zijn er veel problemen. Zo lopen we ook tegen moeilijkheden aan met personeel dat niet goed luistert en er met de pet naar gooit nu Johan en Wilcie er niet zijn", vertelt Jean Claude. Verder is er van alles te doen en te regelen voor de kinderen en tieners maar ook moeten er boodschappen gedaan worden buiten het dorp. "Dit is niet makkelijk omdat het vaak te gevaarlijk is om het kinderdorp te

verlaten. Er wordt veel geschoten rondom het kinderdorp. Ik zie het ook als mijn taak om de kinderen en het personeel in die situaties gerust te stellen." De problemen in het land hebben ook hun uitwerking op de jongelui. Het beïnvloedt hun gedrag op een negatieve manier en ook in die situaties gaat Jean Claude de confrontatie met hen aan om dit op te lossen. Zo heeft elke dag weer nieuwe uitdagingen. "Ondanks deze spanningen en problemen geeft het werk mij ook veel plezier. Ik kan een voorbeeld zijn voor de jongelui en wordt ook uitgedaagd om oplossingen te bedenken. Zoals hoe ik de jongelui bezig kan houden nu de scholen alweer twee maanden dicht zitten."

Jean Claude is blij dat hij voor een stichting kan werken die zoveel doet voor Haïti, en al zoveel heeft gedaan in het verleden. "Dit werk heeft mijn hart en daarom kan ik ook alles geven om dit werk goed te doen. Zo hoop ik wat te betekenen voor zoveel mogelijk mensen op Haïti."



# Sabrina Alexandre

**Studie: Accountancy**

**Studieduur: 5 jaar**

**Sabrina Alexandre (23 jaar) is geboren in Port-au-Prince en opgegroeid in de wijk Carrefour-Feuille bij haar vader, stiefmoeder en halfzussen in een eenvoudige woning. In 2023 werd hun woning ingenomen door bendes en sindsdien verblijven ze bij een vriend van de familie in huis.**

**S**abrina haar familie had het niet breed en vaak aten ze maar één maaltijd per dag. Dit maakte school niet eenvoudig voor Sabrina aangezien ze vaak honger had. Wel kon ze naar de middelbare school, wat haar ouders ook graag voor haar wilden. “Ze moedigden me altijd aan om te gaan studeren omdat ze weten dat dit me kans geeft op een betere toekomst”, vertelt Sabrina. Dat motiveert haar ook omdat ze hoopt dat ze hierdoor ooit haar familie ook een beter leven kan geven.

De middelbare school was niet makkelijk voor Sabrina. Ze had veel last van stress en daarnaast ook last van bijziendheid. De andere uitdagingen zoals de schoolsluitingen, stakingen van leraren en incomplete schoolprogramma's maakten het ook niet makkelijker. Ondanks dit alles heeft ze volgehouden en ook haar best gedaan om zoveel mogelijk buitenschoolse activiteiten op te pakken om verder te komen.

Sabrina's grootste droom is om ooit een restaurant te openen om de meest arme mensen te kunnen voeden. “Ik weet hoe het is om honger te hebben. Als ik kan bijdragen aan voedsel voor kinderen die anders sterven van de honger dan lijkt me dat heel mooi”,

## STUDIEBEURS



vertelt ze. Ze heeft voor de studie Accountancy gekozen zodat ze straks voldoende financiële kennis in huis heeft om een restaurant te openen en te beheren. “De studiebeurs heeft me veel hoop gegeven. Het inspireert me om mezelf uit te dagen ondanks de moeilijke omstandigheden waarin ik leef.”

## UPDATE SITUATIE

De situatie in het land is helaas nog weinig verbeterd. Na het ontslag van Ariel Henry is de nieuwe premier Fritz Bélizaire aangesteld door de overgangsregering. Hoewel de bendes het ontslag eisten van Ariel Henry heeft dit hun gewelddadige activiteiten nog niet verminderd. Waarschijnlijk omdat de bendeleiders niet zijn meegenomen in de onderhandelingen over de tijdelijke regering, terwijl ze dit wel wilden. Hierdoor gaan ze nog op dezelfde voet verder en proberen ze ook in het binnenland steeds meer macht te krijgen.

### Wonderbaarlijk

Hoewel de wijk Bon Repos nog steeds in handen is van bendes is het kinderdorp wonderbaarlijk genoeg nog bespaard gebleven. Er zijn zelfs nog geen bendes langs geweest voor afpersingsgeld ter bescherming e.d. Ook zijn er nog geen ontvoeringspogingen geweest. Dit is zeker bijzonder aangezien deze activiteiten de voornaamste bron van inkomsten zijn voor de bendes in het land. We zijn God dankbaar voor dit wonder!



*Haiti heeft een nieuwe premier, Fritz Bélizaire*

# We doen wat we kunnen

Beste vrienden,

Helaas valt er nog weinig positiefs te melden over Haïti. De situatie wordt met de dag complexer en ook het lijden van de bevolking neemt met de dag toe. Iedereen wacht met smart op een leger dat Haïti en de Haïtiaanse politie zal helpen om van de bendes af te komen. Men schat dat er zo'n 200 gewelddadige bendes op Haïti actief zijn. Hierdoor is er gebrek ontstaan aan alles en leeft 60% van de bevolking in grote armoede. De meeste ziekenhuizen hebben hun deuren moeten sluiten. De autowegen zijn in handen van bendes, waardoor ook het binnenland niet meer kan worden bevoorrad.

De stad Port-au-Prince lijdt het meeste en de bevolking weet letterlijk niet meer waar ze het moeten zoeken. De afgelopen maand zijn zo'n 50.000 mensen gevlucht. De gelukkigen onder hen hebben familie in het binnenland wonen en zijn daarnaartoe gevlucht. Hier is het nog relatief rustig, al worden nu ook plaatsen in het binnenland aangevallen door bendes.

Dus hoe nu verder? De situatie brengt zoveel onzekerheid met zich mee. Beloftes van een leger van buitenaf zijn nog steeds niet waargemaakt. Hierdoor kunnen we niet anders dan afwachten en roeien met de riemen die we hebben. Haïti

houdt ons elke dag bezig en we doen wat we kunnen. We hebben grote zorgen maar we hebben ook een God van wonderen. En we bidden elke dag dat God een wonder gaat doen voor Haïti. We willen u vragen om met ons mee te bidden. En vergeet ons ook niet in uw giften, want hiermee kunnen we mensen direct helpen.

Sinds begin mei zijn we weer in Nederland voor een paar maanden. Wilt u ons persoonlijk ontmoeten? Neem dan contact op met het secretariaat! We groeten u hartelijk en hopen u ergens in Nederland te ontmoeten.

Hartelijke groeten en zegenwensen,  
Johan en Wilcie Smoorenburg



Elly Zuiderveld-Nieman

Ook ik draag Hart voor Haïti een warm hart toe. Elke druppel op de goeie plaats is er één! Bedankt voor ieder die dat beseft. Gods zegen!

## Comité van aanbeveling

Kees Goedhart  
(Zending en Gemeente);  
Elly Zuiderveld-Nieman  
(duo Elly en Rikkert);  
Bert van Leeuwen  
(EO-presentator);  
Prof. dr. Cees Dekker,  
(hoogleraar TU Delft).

### Bestuur

Robin Vlug, voorzitter  
André Siezenga, secretaris  
John de Vries, penningmeester  
Ronald Maat

## Colofon

### Redactie

Robin Vlug  
Mariëlle van Holland (vanhollandschrijft.nl)  
Christina de Kok

### Opmaak en druk

Stout Grafische Dienstverlening  
Gedrukt op FSC gecertificeerd papier

### Donateurscontact

Marja Boom  
Postbus 91, 2840 AB Moordrecht  
06-543 269 57  
info@hartvoorhaiti.nl  
www.hartvoorhaiti.nl  
K.v.K.nr.: 41152664

**IBAN: NL76 INGB 000 5361685**  
(BIC: INGB NL2A)

Giften t.n.v. Stichting Hart voor Haïti,  
Amstelveen

[www.hartvoorhaiti.nl](http://www.hartvoorhaiti.nl)  
[www.facebook.com/hartvoorhaiti](https://www.facebook.com/hartvoorhaiti)  
[www.instagram.com/hartvoorhaiti](https://www.instagram.com/hartvoorhaiti)



## Bidt u met ons mee?

**Blijf bidden voor Haïti. De situatie in het land is heel verontrustend maar vergeet niet dat er bij God altijd een weg is. Zelfs als de situatie van kwaad tot erger lijkt te worden is er hoop bij God.**

- Bid en dank voor de bescherming van het kinderdorp.
- Bid dat er snel iemand zal opstaan om in te grijpen op Haïti.
- Bid voor de nieuwe premier Fritz Bélizaire, dat hij een ommekeer teweeg zal brengen.
- Bid dat er genoeg en betaalbaar eten is voor iedereen.
- Bid dat er voldoende brandstof is.
- Bid en dank God voor de financiën van de stichting.
- Dank God dat er bij Hem altijd hoop is.

*“Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden.*

*Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.”*

**1 Thessalonicenzen 5:16-18**